
Mediebilden av Sverige

Rapportering om Sverige i internationella nyhetsmedier

September 2022



Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.

Innehåll

Mediebilden av Sverige.....	1
Rapportering om Sverige i internationella nyhetsmedier.....	1
Sverige i internationella nyhetsmedier.....	3
USA och Storbritannien.....	6
Norge, Danmark och Finland.....	9
Tyskland.....	13
Frankrike.....	15
Ryssland.....	17
Bilaga. Metod och förteckning över källor per språk/land.....	20

Sverige i internationella nyhetsmedier

Svenska institutet (SI) har uppgiften att följa och analysera bilden av Sverige i andra länder. Det som brukar kallas Sverige-bilden är en bild, eller flera bilder, sammansatta av en stor mängd associationer som människor i andra länder förknippar med Sverige. Människors uppfattningar bygger i sin tur främst på direkta upplevelser av Sverige genom exempelvis affärsrelationer eller vistelser i Sverige, men även på andra intryck från till exempel vänner, familj, kultur, nyheter eller sociala medier.

Bilden av Sverige hos en allmänhet i andra länder, och den bild av Sverige som framträder i den internationella nyhetsrapporteringen, är inte alltid samstämmiga. Nyhetsmedia följer en logik för nyhetsvärde och aktualitet, medan uppfattningen hos en allmänhet byggs över tid och förändras mycket långsamt.

SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och Finland. Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier (se bilaga) samt de mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

Nyhetsrapporteringen september 2022



Figur 1: Antal artiklar publicerade om Sverige under perioderna 1-31 augusti och 1-30 september i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.

Under september var rapporteringen om Sverige mer omfattande än under augusti i alla länder utom Ryssland. Bedömningen är att rapporteringen om det svenska valet bidrog till ökade volymer. Rapportering om valet förekom framförallt veckan innan valet, i anslutning till valdagen samt i viss utsträckning veckan efter i form av eftervalsanalyser. Rapportering om svensk ekonomi och utmaningarna kring energiförsörjning var ett annat tema, som förekom framförallt i de nordiska länderna, USA och Ryssland. Under september rapporterades även i relativt stor utsträckning om gasläckorna på Nord Stream.

Stora andelar av rapporteringen om Sverige under september handlade om det svenska valet i alla länder utom i Ryssland. Rapporteringen var i hög grad återrapporterande och berörde främst opinionsläget, vilka sakpolitiska frågor som var i fokus under valrörelsen samt valresultatet, men även analyser av den politiska utvecklingen och samhällsutvecklingen i Sverige var ett vanligt inslag i rapporteringen.

Ett huvudspår i rapporteringen var att svensk politik rör sig högerut med Sverigedemokraterna (SD) som motor. Svängningen i politiken förklaras med en oro hos väljarna över stora samhällsutmaningar, främst dödligt skjutvapenvåld och invandring. De båda områdena kopplas ofta samman och uppges ha präglat valrörelsen, något som ibland beskrivs ha gynnat SD. Partiets bakgrund lyfts återkommande, exempelvis att det bland grundarna fanns personer med kopplingar till nynazistiska rörelser. Det beskrivs också att partiet har genomgått en förändring och att det nu har närmat sig regeringsmakten och fått inflytande i svensk politik. Kungamakare är ett begrepp som ibland får illustrera partiets position efter valet. Samtidigt uppges det finns utmaningar i samband med regeringsbildningen, kopplat till att partierna på högersidan står långt ifrån varandra i en del frågor.

Internationella nyhetsmedier i de flesta länderna analyserar vad ett ökat inflytande från SD skulle kunna innebära för svensk politik, men också för Sveriges anseende och bilden av Sverige internationellt. En del etablerade internationella nyhetsmedier uppger att Sverige i och med valresultatet lämnar liberalismen bakom sig. Stundtals framträder en bild av att Sverige har rört sig från ett tillstånd till ett annat: från ett land som kännetecknats av öppenhet och liberala värderingar till ett land med stora samhällsutmaningar och framgångar för ett parti med rötter i nynazismen. Det förekommer att valresultatet i Sverige sätts in i en internationell kontext och jämförelser görs med bl.a. Danmark, Frankrike och Italien, där partier som beskrivs ha liknande inriktning som SD fått inflytande. I några fall beskrivs läget utifrån valresultatet vara känsligt med tanke på Nato-ansökan och kommande ordförandeskap i EU. Det resoneras bland annat kring vad det kan komma att betyda att SD, som tidigare ville se ett svenskt utträde ur EU och var emot ett Nato-medlemskap, får inflytande över politiken.

I särskilt de nordiska länderna, USA och Ryssland rapporteras om det ekonomiska läget i Sverige och om utmaningarna med energiförsörjning och höga elpriser. Rapporteringen är överlag saklig och återrapporterande och knyter på olika sätt an till de olika kontexterna. I t ex Finland och Norge lyfts ofta det ömsesidiga beroende som finns mellan respektive land och Sverige, bland annat följs Sveriges energipolitik utifrån att Sverige är en viktig ellexportör. Rapporteringen i USA följer huvudsakligen händelseutvecklingen inom områden som t ex inflationen, ränte- och energiläget. I engelskspråkiga ryska medier ges en bild av att utmaningarna i Sverige har orsakats av onödiga sanktioner från EU mot Ryssland och liksom i de ryskspråkiga medierna framträder en bild av att Sverige har stora utmaningar inom energiområdet och troligen står inför en energikris.

Rapportering om gasläckorna på Nord Stream förekommer i alla länder och utgör i flera fall en relativt stor andel av rapporteringen. Den är överlag saklig, följer händelseförloppet och har inte Sverige i fokus. Det framgår att Sverige är ett av flera länder som anser att läckorna orsakats av sabotage, samt att Sverige är delaktigt i att utreda orsakerna till läckorna.

I de flesta länder förekommer rapportering om att Sverige återigen öppnar för vapenexport till Turkiet för första gången sedan 2019. Beslutet kopplas samman med Sveriges Nato-ansökan.

USA och Storbritannien

Nyhetsrapporteringen i USA

- Under september har drygt hälften av rapporteringen om Sverige i amerikanska nyhetsmedier handlat om **inrikespolitik**, där riksdagsvalet är i fokus. Särskilt resultatet för Sverigedemokraterna lyfts. I analyser uppges valresultatet innebära ett skifte till höger i svensk politik och att ett parti med nynazistiska rötter kan komma att få inflytande. Valresultatet sätts i ljuset av situationen i andra länder (t.ex. *AP*, *Bloomberg*, *NY Times*) och det analyseras vilka förklaringar som kan finnas till valutgången (bl.a. *Washington Post*, *Foreign Policy*, *Washington Post*). Temat återkommer även bland periodens mest delade publiceringar om Sverige (bl.a. *NY Times*, *BBC* och *Reuters*).
- I rapporteringen om valet lyfts bl.a. att migration och brottslighet har varit viktiga frågor för väljarna, tillsammans med frågor som rör energi och ekonomi (bl.a. *AP* 22-09-04, 22-09-09) och att Sverigedemokraterna går framåt i valet och blir andra största parti i valet (bl.a. *CNN*, *Bloomberg*). *NY Times* artikel rapporterar om att partierna till höger tagit fasta på frågan om brottslighet och migration medan partierna till vänster pekat på misslyckad integration, i vad som beskrivs vara ett mycket jämnt val. I artikeln lyfts både frågan om vad som tenderar att associeras med Sverige – ”As Sweden votes on Sunday in parliamentary elections, gun crime looms large for a country more commonly associated with its high living standards, women’s rights and welcoming asylum policies” – men också på vilket sätt Sverige har förändrats demografiskt och synen på invandring och det multikulturella samhället. *CNN* uppger att det handlar om ett historiskt skifte: “...in a country that has long prided itself on tolerance and openness”. Sverigedemokraternas framgångar i samband med valet uppges markera: “... a watershed in Swedish politics with the anti-immigration Sweden Democrats, a party with roots in the white supremacist fringe, on the threshold of gaining influence over government policy” och *NY Times* är inne på samma linje. *NY Times* publicerar också en opinionsartikel av författaren Elisabeth Åsbrink som anser att “The idea of Sweden as a land of equal opportunity, safe from the plagues of extreme left and extreme right, is gone.”
- En opinionsartikel i *Washington Post* behandlar möjliga förklaringar till valresultatet som t ex demografi, skillnader mellan kvinnor och män, stad och land och utbildningsnivå. Det lyfts att etablerade partier inte adresserat väljarnas oro kring migration och brottslighet. Detta adresseras även i en artikel i *Foreign Policy* där författaren menar att partierna till vänster ägnat valrörelsen åt kritik av högeroppositionen istället för att presentera politiska förslag. Ibland görs jämförelse med andra länder, som Danmark, Finland och Norge, där högerpopulistiska partier antingen tonat ner sin politik i regeringsställning eller misslyckats och förlorat stöd (*NY Times*). *AP* rapporterar också om valresultatet i ljuset av utvecklingen globalt, däribland USA och Italien. I *Washington Post* gör forskaren Anders Ravik Jupskås en genomgång av på vilket sätt andra partier har förhållit sig till Sverigedemokraterna och drar slutsatsen att: “...the Sweden Democrats will be able to

point to their power as kingmakers, without taking responsibility for solving the difficult social and political challenges that the new government faces”. Artikelförfattaren för också fram att det kan finnas utmaningar för den tillträdande regeringen med anledning av att partierna till höger har olika syn på sociala och kulturella områdena och avseende inriktningen på den ekonomiska politiken.

- AP uppger att regeringsbildningen kan komma att ta tid. Huruvida Sverigedemokraterna kommer att ingå i regeringen och på vilket sätt partiet kommer ha inflytande berörs i bl.a. AP (22-09-12, 22-09-15) och CNN. NY Times uppger i en analys att Sverigedemokraterna och partiledaren Jimmie Åkesson troligen kommer få stort inflytande. I Washington Post berörs på vilket sätt det jämna valresultatet och en liten majoritet i riksdagen för högerpartierna skulle kunna skapa instabilitet, något som uppges kunna komma att påverka Sveriges position internationellt: “The result could also shape Sweden’s standing on the world stage as the country works with partners to respond to the war in Ukraine, seeks NATO membership and takes up the rotating presidency of the European Union in 2023.”
- Övrig rapportering under september handlar fortsatt om utsikterna för den svenska **ekonomin** (en knapp fjärdedel av rapporteringen) sett till inflation, räntenivåer och energi, utöver att frågan förekommer i rapporteringen rörande riksdagsvalet. Bl.a. handlar det om förändringar på bostadsmarknaden och prognoser om fortsatt prisnedgång (Bloomberg) och att Riksbankens räntehöjning är den högsta på 30 år (Bloomberg). Rapportering på temat **militär- och försvarsfrågor** förekommer i betydligt mindre utsträckning än tidigare och endast ett fåtal publiceringar berör Sverige och Nato. I en opinionsartikel i The Hill resoneras kring vad ett svenskt och finskt Nato-medlemskap skulle kunna innebära för både Nato och för EU:s roll på det säkerhetspolitiska området: *When Finland and Sweden join NATO, the overlap between EU and NATO members among European states will be nearly complete, and it is an opportune time to forge a new security relationship and modernize the transatlantic alliance. This could give the EU greater weight in security affairs and reduce the overall burden on the U.S. as the main security provider in Europe.* I samband med de upptäckta läckorna på Nord Stream-ledningarna rapporteras om detta (bl.a. Bloomberg, AP, Axios) liksom att Sverige häver vapenembargot mot Turkiet (t.ex. AP, Fox News) med hänvisning till ISP:s uttalande.
- Publiceringar om Sverige och Nato (t.ex. Politico) och den fortsatta ratificeringsprocessen förekommer även bland de mest delade publiceringarna, liksom artiklar om att Sverige öppnar upp för vapenexport till Turkiet (Reuters).

Nyhetsrapporteringen i Storbritannien

- Under september ökade rapporteringen om Sverige jämfört med föregående månad. En förklaring kan vara en relativt omfattande rapportering om det svenska valet. Av månadens rapportering handlade nästan 40 procent om valet. Inrikespolitik var därmed det mest framträdande temat. Rapportering om valet förekom främst veckan innan och i anslutning

- till valdagen. Efter valdagen förekommer några analyser. I övrigt rapporteras bland annat om sport, brott och internationella relationer, i samband med gasläckan på Nord Stream.
- **Huvudspåren i rapporteringen är att Sverigedemokraterna (SD) uppges vinna mark eftersom de fokuserar på samhällsutmaningar som väljarna oroar sig för och ansåg var viktiga frågor inför valet.** Valet uppges äga rum mot en fond av brottslighet, särskilt dödligt skjutvapenvåld, i Sverige de senaste åren. Den politiska högersidan uppges utmana den sittande regeringen, samtidigt som även Socialdemokraterna uppges utlova satsningar på exempelvis polisen (t ex *The Independent*, *The Independent*).
 - **I rapporteringen framträder en bild av att Sverige har gått från ett tillstånd till ett annat.** Sverige omnämns som ett av de rikaste och mest jämlika länderna i världen, länge känt för att vara säkert och fredligt, men uppges nu ha stora utmaningar med kriminalitet och toppa europeiska rankingar över dödligt skjutvapenvåld. Invandringen uppges de senaste åren ha varit massiv invandring, särskilt under 2015, och stora delar av dagens brottslighet uppges ske i områden med en stor andel invandrare (t ex *Daily Mail*, *BBC*, *The Independent*). Våldet uppges ha spritt sig i samhället, vilket exemplifieras genom bland annat skjutningen på en lekplats i Eskilstuna och mordet i ett köpcentrum i Malmö.
 - **SD uppges gynnas av att de fokuserar på brottslighet och invandring.** Det lyfts att partiet grundades av personer från bland annat nynazistiska rörelser, men det uppges också ha skakat av sig olika skandaler och gått mot en mjukare etno-nationalism (t ex *The Irish Times*). SD uppges ibland idag vara en del av mainstreamhögern och referenser görs till hur liknande partier i andra länder, t ex Norge, Danmark, Frankrike, Italien och Spanien, också har kunnat närma sig partier som tidigare inte velat samarbeta med dem (t ex *The Independent*, *Express*). I en eftervalsanalys med rubriken ”Sverige säger farväl till liberalismen” tar *The Times* upp Sverige befinner sig i ett känsligt läge, med tanke på Nato-ansökan och kommande ordförandeskap i EU. Det resoneras kring vad det kan komma att betyda att SD, som tidigare ville se ett svenskt utträde ur EU och var emot ett Nato-medlemskap, får inflytande över politiken. I en annan analys uppges många svenskar oroas sig för att Sveriges ”demokratiska identitet” kan komma att hotas på grund av SD:s historia och inställning till invandring (*The Independent*).
 - Mot slutet av månaden återrapporteras sakligt om gasläckorna på Nord Stream. Sverige är inte i fokus utan omnämns som ett av de länder som anser att läckorna troligen har orsakats av sabotage och den svenske seismologen citeras kring att läckor har orsakats av explosioner. Det framgår att man från ryskt officiellt håll uttalat att läckorna inträffat på områden som man menar kontrolleras av den amerikanska underrättelsetjänsten och inom svenska och danska ”trade and economic zones” (t ex *The Guardian*

Norge, Danmark och Finland

Nyhetsrapporteringen i Norge

- Det största temat i rapporteringen om Sverige under september var inrikespolitik med fokus på det svenska valet. Samtliga större norska nyhetsmedier rapporterade om valet, som togs upp i ungefär 40 procent av rapporteringen om Sverige. Huvuddelen av rapporteringen utgjordes av antingen korta notiser som beskrev opinionsläget inför valet eller artiklar om valresultatet. Därutöver publicerades även flera analyserande artiklar och ett par debattartiklar där Sverige och det svenska valet ges stort utrymme. I dessa avhandlas valet relativt ingående, man går bland annat in på detaljerna i det parlamentariska läget och gör generell bedömning att regeringsbildningen väntas bli utmanande (*Nettavisen, vg.no, vg.no, vg.no*). Även enskilda partiers kärnfrågor och resultat i valet behandlas; partiet Nyans, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får särskild uppmärksamhet (*Nettavisen, Aftenposten*). I rapporteringen om Sverigedemokraterna, som är klart mest omnämnt av partierna, behandlas dels partiets sakpolitik och framgång, dels den ideologiska bakgrunden (*Aftenposten, Aftenposten, Dagbladet, NRK*).
- I rapporteringen om valet uppges de mest tongivande sakpolitiska frågorna vara gängkriminalitet och skjutvapenvåld. I första hand handlar rapporteringen om hur dessa frågor varit stora i den svenska debatten men frågan kommenteras också från ett norskt perspektiv – begreppet “det svenska tillståndet” används återkommande (*NRK, vg.no, NRK*). I en artikel som blivit mycket delad i sociala medier beskrivs hur det svenska politiska samtalet om gängkriminalitet och skjutningar förändrats över de senaste åren och det uppges nu ligga mer i linje med ett norskt perspektiv (*Nettavisen*). I en annan artikel om våld och kriminalitet i Norge, som också har delats mycket, påpekas att Norge trots en ökning av knivrelaterat våld har långt till de svenska nivåerna av gängrelaterat våld. Fokus är framförallt på Sverige och artikeln är ett exempel på hur norska medier i relativt hög utsträckning kommenterar gängkriminaliteten i Sverige. (*TV2*). Sverigedemokraterna får särskild uppmärksamhet i samband med rapporteringen om gängkriminalitet och valet (*Dagsavisen, Nettavisen*).
- Andra frågor som berörs kopplat till valet är bland annat köerna vid svenska vallokaler samt den svenska debatten om energiförsörjning och energipriser (*Aftenposten*). Energifrågan uppmärksammas även utan koppling till valet och har då vinkeln att svensk energiförsörjning påverkar norska elpriser, särskilt negativt (*Nettavisen, abcnyheter.no*).
- Utöver rapportering om att brottslighet förekommit i samband med den svenska valrörelsen så förekommer även annan händelserelaterad rapportering på temat, som utgör ungefär en tiondel av rapporteringen om Sverige. Norska medier följer utvecklingen i Sverige och uppger bl.a. att antalet skjutningar i Sverige nått rekordnivåer (t ex *NRK* och *Nettavisen*), samt om att det ägt rum explosioner i bostadshus.

Nyhetsrapporteringen i Danmark

- Under september handlade hälften av rapporteringen om Sverige om det svenska riksdagsvalet, som därmed var det mest framträdande ämnet. Huvuddelen av artiklarna publicerades under valveckan. Den rapportering som förekommer i direkt anslutning till valet är oftast neutralt återrapporterande och tar upp det jämna opinionsläget, hur valet i Sverige går till, opinionssiffrorna under valkvällen och att statsminister Magdalena Andersson meddelar att hon avgår. Det uppmärksammas att SD blir näst största parti. Av rapporteringen framgår att danska medier drar paralleller mellan Danmark och Sverige, med fokus på invandringspolitik och Sverigedemokraternas framgång, men även när det gäller politikernas attityd och svenskarnas syn på världen och framtiden. En hel del artiklar är omfattande och analyserande.
- Inför valet förekommer analyser kring bland annat vad som uppges vara statsminister Magdalena Anderssons roll för att göra Socialdemokraterna mera populära (*Information*). och efter valet diskuteras möjligheterna för Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att bilda regering. I *Berlingske* jämförs han med den danske politikern Poul Schlüter, som den eviga tvåan som efter att ha valts till statsminister blir en borgerlig ikon (*Berlingske*). ”Svensk politik er simpelthen gået hen og blevet mere spændende end dansk”, skriver *Berlingske* före valet och syftar på att svenska politiker inte längre söker konsensus och att det politiska landskapet har brutits upp (*Berlingske*). I en artikel med rubriken ” Sverige er ikke så særligt, som det har været: »Der er en mangel på fremtidsro«” intervjuas historikern Henrik Berggren om stämningen i Sverige inför valet (*Information*).
- De flesta medierna uppger att Sverige inte har kunnat hantera problemen med integrationen och att detta blivit valets huvudfråga. Enligt Politiken har svensk politik varit lamslagen på grund av att partierna så länge har tagit avstånd från SD, men detta uppges nu ha ändrats (*Politiken*). I samband med att Centerpartiets partiledare Annie Lööf aviserade sin avgång uppges Centerpartiet ha förlorat på att ta avstånd till Sverigedemokraterna (*Politiken*). I en lång artikel som även publicerades på svenska i DN skriver två journalister på Information ett öppet brev till Sverige: ”Velkommen til den danske vej”. De menar att Sverige har valt att följa den danska vägen i invandrapolitiken och ger råd om hur man ändå kan försvara humanismen och bekämpa diskriminering. (*Information*).
- Några få artiklar tar upp vilken inverkan partiet Nyans kan ha haft på valet. Berlingske skriver om hur den ökande andelen invånare med “icke-europeisk bakgrund” i högre grad än andra väljare röstar på S och V och att invandringen har förändrat det politiska landskapet. Mycket tyder nu på att Nyans har tagit röster från Socialdemokraterna (*Berlingske, 2022-09-17*). Även debattören Mikael Jalving diskuterar Nyans och det politiska läget i Sverige i en mera subjektiv blogg (*Jyllandsposten, 2022-09-17*).
- Utöver det svenska valet handlade rapporteringen främst om det ekonomiska läget i Sverige, olyckor och brott, däribland gasläckorna på Nord Stream, samt sport.

Nyhetsrapporteringen i Finland

I den finska rapporteringen om Sverige har ett urval av 23 artiklar om valen i Sverige, energi- och ekonomifrågor och Sveriges ansökan om Nato-medlemskap närlästs. Urvalet har bestått av längre artiklar med syftet att hitta ingående information om hur Sverige porträtteras.

- **Det mest framträdande ämnet i rapporteringen om Sverige under september var det svenska riksdagsvalet, som nästan 40 procent av rapporteringen handlade om.** Rapporteringen handlade främst om valresultatet och olika partiernas politik. I de mer analyserande artiklarna tycks valet ha aktualiserat en diskussion om utvecklingen i Sverige. Valrörelsen uppges bl.a. spegla Sverige: *“Sverige är ett land av motsättningar. Välmående och framgångsrikt, en beundrad pionjär, men plågad av kriser.”* ([Helsingin Sanomat](#)) Ibland lyfts även utvecklingen inom vissa sakpolitiska områden som brottslighet och invandring i Sverige där bedömningen är att *“samma folkhemsliknande, jämlika och tryggaste Sverige i världen finns inte längre”* och att *“Sverige bestämde sig till slut för att välja naivitet framför realism”*. ([Iltta-Sanomat](#)) Det förekommer även jämförelser med Finland och en viss oro för samma utveckling i Finland vad gäller brottslighet ([Savon Sanomat](#)), och en framgång för det finska systerpartiet till Sverigedemokraterna, Sannfinländarna ([Helsingin Sanomat](#)). Samarbetet med Sverige väntas dock förbli oförändrat efter valet. ([YLE](#))
- Analyserna fokuserar även mer konkret på valresultatet och däribland på Sverigedemokraternas effekt på svensk politik. Bedömningen görs att *“svängen till höger är anmärkningsvärt brant”* ([Helsingin Sanomat](#)) och att Sverige *“står på randen till något nytt i svensk parlamentarism”* ([Iltalehti](#)). Referenser görs även till *“andra populistiska partiers framväxt”* och politiker som Donald Trump och folkomröstningen i Storbritannien om Brexit. Partiet Nyans framgång i valet och valfrågor lyfts också. ([Helsingin Sanomat](#))
- **Energifrågor har utgjort en mindre del av rapporteringen, ungefär sex procent.** En stor del av rapporteringen handlar om Finlands behov av att importera el från Sverige, varför Sveriges ageranden tycks bli särskilt viktiga för Finland då det får en direkt påverkan på tillgången på el i vinter. Inte minst lyfts Sveriges stödpaket till energibolag. ([Helsingin Sanomat](#), [YLE](#)) Rapporteringen speglar det ömsesidiga beroendet mellan Sverige och Finland i energifrågan, och även hela Norden. Stödpaket till företag beskrivs som en *“gemensam nordisk insats”*. Vad gäller risken för energikris beskrivs den som att *“hotet kommer från Sverige”* ([Kauppalehti](#)) men också att *“hjälpen kom från Sverige”* ([Helsingin Sanomat](#)).
- **Ansökan om medlemskap i Nato utgör en mindre del av rapporteringen, runt sju procent.** Den bedöms huvudsakligen utgöras av återrapportering om händelseutvecklingen, som Turkiets president Recep Tayyip Erdoğans uttalanden; bland annat att Erdogan anser att Sverige är *“terroristernas vagg”* medan Finland *“har bättre kontroll över situationen”*. ([Iltta-Sanomat](#)) I en artikel lyfts att Sverige och Finlands Nato-medlemskap kommer att förändra den strategiska betydelsen av Norden och att diskussioner om en gemensam säkerhetspolitik bör påbörjas snarast. ([Kaleva](#))

- Nato-frågan kopplas även i viss mån ihop med riksdagsvalet i Sverige. Bland annat beskrivs att säkerhetspolitiken inte varit ett fokus under valrörelsen. Debatten beskrivs som mer dämpad än väntat utifrån det säkerhetspolitiska läget i Europa och Sveriges Nato-ansökan. ([Helsingin Sanomat](#)) Vid en granskning av de viktigaste frågorna för väljarna inför valet ställer sig en krönikör frågan om Sverige glömt Ukraina. “*Det skulle inte gå att av listan dra slutsatsen att hela det europeiska säkerhetssystemet kollapsade för drygt sex månader sedan*”. ([Ilta-Sanomat](#)) Även Socialdemokraternas syn på Sverigedemokraterna som ett säkerhetshot mot Sverige och mot Sveriges Nato-ansökan lyfts. ([YLE](#)) Även Moderaternas säkerhetspolitik lyfts i rapporteringen och det framgår att den dem själva har inspirerats av Finland. ([Helsingin Sanomat](#))

- **I övrigt har rapporteringen kretsat kring olika sporthändelser (drygt 20 procent), brott och olyckor (ungefär 15 procent) – däribland gasläckorna på Nord Stream.** Bland de övriga artiklarna finns en krönika med fokus på att jämföra Sverige och Finland. Krönikören lyfter ett antal aspekter som bättre i Finland, såsom äldreomsorgen, jämlikhet i samhället, att visa ödmjukhet som nation och att hitta kompromisslösningar istället för att fokusera på ideologiska skillnader. ([Iltahleti](#))

Tyskland

Nyhetsrapporteringen i Tyskland

- Under september månad har ungefär 70 procent av rapporteringen om Sverige handlat om inrikespolitik och framför allt om det svenska riksdagsvalet. Övriga teman var bland annat brottslighet, internationella relationer och ekonomi/näringsliv, där man bland annat riktat uppmärksamhet till svensk innovationskraft och hur Sverige lyckats väl med start-ups (*Frankfurter Allgemeine*) och hur företaget Polarbröd lyckats hantera energikrisen genom att arbeta med hållbarhet och förnybara energikällor (*Tageszeitung*). Det har också uppmärksammats att Sverige kraftigt bygger ut ny infrastruktur för elbilar (*Handelsblatt*). På temat turism har det bl.a. lyfts att den nya nattågsförbindelsen SJ EuroNight mellan Hamburg och Stockholm skjutits upp (*MOPO, Hamburger Abendblatt*). Rapporteringen är till övervägande del redogörande och bedöms ha en neutral tonalitet.
- Inför **det svenska riksdagsvalet** uppgavs bland annat att Sverige stod inför ”ett känsligt val” och att svenska myndigheter arbetat förebyggande inför eventuell valpåverkan och desinformation (*Spiegel, Frankfurter Rundschau*). Innan valdagen lyfte flera nyhetskällor upp att gängkriminalitet var en viktig valfråga i Sverige som präglade valrörelsen (*Abendblatt, Tagesschau, Frankfurter Allgemeine*). Flera artiklar kommenterade att brottslighet var en viktig fråga i flera av de större partiernas valkampanjer. Att frågan hamnat i fokus uppgav flera medier var särskilt gynnsamt för Sverigedemokraterna (*Morgenpost, Tageszeitung, Frankfurter Rundschau*). I vissa fall konstateras även att energikrisen haft en stark prägling på valet samt att Sveriges Natoansökan och klimatfrågan inte fått något större utrymme i valrörelsen (*Süddeutsche Zeitung, Berliner Morgenpost*).
- Med tanke på det jämna läget efter valet konstaterades att en regeringsbildning i Sverige kunde bli en utdragen process (*Focus, Süddeutsche Zeitung*). Det lyftes ofta att Sverigedemokraterna tycktes bli valets stora vinnare, oavsett rösträkningens utgång (*Berliner Zeitung, Tagesschau, Stern*). Det lyfts att ett regeringsskifte kan innebära att partiet, som benämns som högerpopulistiskt, nationalistiskt eller invandringskritiskt, för första gången kan komma att få tydligt politiskt inflytande. Stundtals lyfter man även upp att partiet har en bakgrund i en nynazistisk miljö (*Rheinische Post, Tageszeitung, Spiegel*). Vid enstaka tillfällen rapporterar man att partiet Nyans fått ett starkt valresultat i vissa storstadsförorter (*Tagesspiegel*).
- *Süddeutsche Zeitung* lyfte att Magdalena Andersson i samband med sitt avgångstal uttryckt oro för Sverigedemokraternas framväxt och i *Frankfurter Allgemeine* menar man att hennes varnande ord visar på att ett ”historiskt maktförskjutande” stundar i Sverige och att Ulf Kristersson i den troligt kommande rollen som nästa regeringschef har ett ansvar att hantera Sverigedemokraterna. Efter valresultatet uppges moderatledaren stå inför en utmanande situation och tuffa förhandlingar för att lyckas bilda en regering i Sverige

- (*Spiegel*, *Morgenpost*, *Süddeutsche*). Vissa medier menar att Ulf Kristersson ändrat sin attityd jämt mot Sverigedemokraterna och riktar kritik mot detta (*Tageszeitung*, *Frankfurter Allgemeine*). I *Welt* menar man att Socialdemokraterna bär ansvar för Sverigedemokraternas storleksutveckling och i *Spiegel* argumenterar man att ”populismens framgång” i länder som Sverige och Italien visar på ett misslyckande från EU:s sida.
- I vissa medier förekommer ingående analyser där det resoneras kring vad det svenska valet har för betydelse för bilden av landet. Ett gemensamt drag för flera nyhetskällor är att Sverige uppges stå inför en ”högerförskjutning” (*Welt*) och i vissa fall menar man att högerförskjutningen är ett tydligt epokskifte för Sverige (*Spiegel*, *Tageszeitung*, *Frankfurter Allgemeine*). Inför valet uppges *Süddeutsche Zeitung* att Sverigedemokraternas framväxt utmanar den etablerade bilden av landet och senare argumenteras i samma tidning att den unikt kraftiga tillväxten av ett ”extremhögerparti” visar på att Sveriges politiska landskap står ut som ett ”extremt” fall bland andra västeuropeiska länder. I *Abendblatt* menar man att det är det utbredda problemet med gängkriminalitet som förändrat idealbilden av Sverige som ett tryggt och säkert land och att tyska socialdemokrater bör dra lärdomar av Sveriges misslyckande med integration. På ett liknande sätt uppges *Morgenpost* att den typiska tyska idealbilden av Sverige som ”Bullerbyn” inte går ihop med det extrema gängvåldet som präglat landet och man menar att Ulf Kristersson har dåliga förutsättningar för att kunna lösa problemet med stöd av Sverigedemokraterna.
 - Rapporteringen på temat **brottslighet**, som utgjorde ungefär 10 procent av rapporteringen om Sverige, har bland annat kretsat kring gängkriminalitet. Bland annat konstateras att Sverige förväntas slå rekord i antalet skjutningar med dödlig utgång under 2022 (*Spiegel*). I *Frankfurter Rundschau* skrevs ett reportage om den gängkriminella miljön i området Vivalla i Örebro. Det rapporteras även om gasläckorna vid Nord Stream och det konstateras att Sverige likt många andra länder uttryckt misstanke om sabotage (*Stern*, *Tagesschau*).
 - Rapporteringen på temat **brottslighet**, som utgjorde ungefär 10 procent av rapporteringen om Sverige, har bland annat kretsat kring gängkriminalitet. Det lyfts bland annat att Sverige förväntas slå rekord i antalet skjutningar med dödlig utgång under 2022 (*Spiegel*). I *Frankfurter Rundschau* skrevs ett reportage om den gängkriminella miljön i området Vivalla i Örebro. Det rapporteras även om gasläckorna vid Nord Stream och det konstateras att Sverige likt många andra länder uttryckt misstanke om sabotage (*Stern*, *Tagesschau*).
 - Inom nyheter relaterade till **internationella relationer** har det framför allt rapporterats om Sveriges beslut att häva exportförbudet för vapen till Turkiet (*Spiegel*, *Tagesspiegel*). Man tar bland annat upp att beslutet är relaterat till Sveriges Natoansökan och innebär att Sverige exporterar vapen till Turkiet för första gången sedan 2019.

Frankrike

Nyhetsrapporteringen i Frankrike

- Drygt tre fjärdedelar av rapporteringen Sverige under september är på temat **inrikespolitik** och handlar om riksdagsvalet. Rapporteringen om valet handlar framför allt om valkampanjen och om valresultatet. I rapporteringen uppges valresultatet innebära en stor förändring i det ”av tradition” socialdemokratiska Sverige, där det ibland framställs som att det finns en diskrepans mellan valresultatet och uppfattningen om Sverige som ett öppet och tolerant land. Månadens mest delade artiklar handlar dels om svenska samhällslösningar, där ett reportage analyserar det svenska skolsystemet och privatiseringar lyfts fram som en anti-modell ([Le Monde](#)), dels rapportering om valet. Även rapportering om gängkriminalitet förekommer bland de mest delade publiceringarna ([CNews](#)).
- **Ett genomgående tema i rapporteringen om valresultatet är att Sverigedemokraterna (SD) är valets stora vinnare.** Valresultatet uppges markera ”en ny politisk era” i Sverige och framställs som en ”jordbävning” ([Le Point](#), [Libération](#)). [Radio France](#) ([12.09.2022](#) och [12.09.2022](#)) uppges att Sverige historiskt är ett land av måttlighet och att tabut kring SD har brutits av högerpartierna. Med läget i Sverige som fond rapporteras om ett möjligt maktskifte (bl.a. [Libération](#), [France 24](#)). SD uppges tillhöra extremhögern och länge ha varit isolerat av övriga partier. De frågor som står i fokus under valkampanjen, däribland brottslighet, gängkriminalitet och otrygghet, uppges gynna partiet. Otrygghet uppges ha varit en central fråga för väljarna under valrörelsen, sett i ljuset av att det dödliga skjutvapenvåldet har ökat kraftigt och att Sverige ligger i topp i europeisk jämförelse (bl.a. [Le Monde](#)). Att integrationen inte har fungerat uppges vara ett av skälen. Några medier rapporterar om att klimatfrågan inte förekommer nämnvärt i valkampanjen, trots företrädare som Greta Tunberg och ungas mobilisering ([Le Monde](#), [Le Figaro](#))
- [Libération](#) uppges att med SD:s politiska inriktning skulle Sverige bli det mest stängda landet i Europa, med åtgärder mot asylsökande, invandrare och LGBT+-personer. Partiet uppges också kunna få stort inflytande på exempelvis kultur- och utbildningsområdet och public service, även om det inte skulle ingå i en regering ([Le Monde](#)) I [Libération](#) beskrivs SD som ett ”normaliserat nyfascistiskt parti”. [Radio France](#) ([12.09.2022](#) och [12.09.2022](#)) rapporterar om hur partiledaren Jimmie Åkesson verkat för en normalisering av partiet. I några medier sätts resultatet av det svenska valet i en internationell kontext och det görs jämförelser med t ex Italien ([France Inter](#)). Frankrikes Europaminister uppges att det kan komma att bli svårare att prata med Sverige om områden som migration och abort med tanke på SD:s framgångar ([France Info](#))
- Regeringsbildningen uppges kunna bli svår ([Libération](#), [Le Monde](#)) och [France Télévision](#) uppges att SD riskerar att möta en oanad verklighet och förlora väljare när de får mer makt medan [Le Monde](#) uppges att högerpartiernas taktik att anamma extremhögerens idéer och ord misslyckats genom att ”väljarna har föredragit originalet före kopian”.

- Knappt en tiondel av rapporteringen är på temat **militär- och försvarsfrågor**. Där rapporteras sakligt om läckorna på Nord Stream och Sverige är inte i fokus. Det rapporteras även i viss utsträckning om Sveriges anslutningsprocess till Nato.

Ryssland

Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier

- Under september var rapporteringen om Sverige betydligt mindre omfattande än under augusti, vilket bedöms hänga samman med att rapporteringen om att Sveriges Nato-ansökan minskade. Största delen av rapporteringen om Sverige under september, nästan en tredjedel, handlade om gasläckorna på Nord Stream och den mest delade artikeln under september var *CurrentTimes* ”Sveriges kustbevakning upptäcker fjärde läckan vid NordStreams gasledning”. Ungefär en femtedel av rapporteringen om Sverige var på temat näringsliv, som främst tar upp vad som uppges vara en eventuellt växande ”energikris” i Sverige. Drygt en tiondel av rapporteringen var på temat inrikespolitik och tar upp det svenska valet.
- **Rapporteringen om gasläckorna vid Nord Stream följer överlag sakligt händelseförloppet.** Initialt uppmärksammas att svensk polis rubricerar händelserna som sabotage (t ex *RT*, *TV Zvezda*, *RBC*, *Forbes*). Det uppmärksammas också att utrikesminister Ann Linde i ett inlägg på Twitter uppger att explosionerna troligtvis var ett resultat av sabotage (bl a *Izvestija*, *Moskovskij Komsomolets* och *Kommersant*). Rapporteringen tar också upp att Säpo ansluter sig till utredningen och inte utesluter att främmande makt kan ligga bakom händelsen (t ex *Komsomolskaja Pravda* och *Rossijskaja Gazeta*). *Meduza* och *Vedomosti* skriver i fortsättningen om den fjärde läckan vid Nord Stream medan *RBC* rapporterar om risken för kabelskadan och hänvisar till Svenska Kraftnät. Rapporteringen är överlag neutral och inkluderar i undantagsfall spekulationer, som när *Tsargrad* hänvisar till ”amerikanska presidentens hot att förstöra gasledningar i händelse av en militär konflikt i Ukraina”.
- **I rapporteringen på temat ekonomi och näringsliv framträder en bild av att Sverige har stora utmaningar inom energiområdet och troligen står inför en energikris.** Det är vanligt med hänvisningar till tidigare rapportering på samma tema. *Gazeta* rapporterar om att Sveriges regering vädjar till svenska myndigheter att minska sin elförbrukning och citerar energiminister Khashayar Farmanbar. *Pravda* citerar Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson som under valrörelsen krävde att svenska hushåll skyddas mot höga kostnader. Svenska kraftnäts varning för en hård vinter plockas upp av *Izvestija*, *Komsomolskaja Pravda* och *Gazeta* kopplar nyheten om Ringhals fjärde reaktors uppskjutna lansering till samma tema. Samma medier uppger att Sverige har rekordhög inflation på grund av energisituationen (*KP* och *Gazeta*). På temat ekonomi och näringsliv rapporteras också om att Electrolux beslutar att lämna Ryssland och avyttra sin verksamhet. Nyheten finns också med i flera av månadens mest delade artiklar (*Forbes*, *Meduza*, *RB*). I en något mindre utsträckning uppmärksammas att även HM lämnar Ryssland (t ex *Gazeta*).
- **Drygt var fjärde artikel var på temat militär och försvar och Sverige och Finlands Nato-ansökningar var i fokus.** Rapporteringen utgjordes främst av notiser och kortare artiklar och berörde liksom tidigare främst olika steg i ländernas väg mot medlemskap, t ex

att andra länder ratificerat anslutningsprotokollen (*RT* om Spanien, *Vesti* om Slovakien). Rapporteringen tar även upp en del reaktioner från officiellt ryskt håll, men inte i samma utsträckning som tidigare. Oftast citeras utrikesminister Sergej Lavrov och hans departementschefer. Lavrov kommenterar bland annat eventuella Natobasers uppkomst på svensk och finsk mark med att han lovar att regeringen ska ”fatta ett beslut om att stärka vår kapacitet i Nordvästra Ryssland”. (*RT*)

- **Inrikespolitik var ett tema i drygt tio procent av rapporteringen om Sverige och det svenska valet var i fokus.** Den enda aspekt som bedöms vara intressant för de ryska medierna är Sverigedemokraternas framgång. De flesta medierna pekar på partiets nationalistiska rötter och skildringen av SD varierar mellan att vara relativt neutral till kritisk. En artikel i *Nezavisimaja Gazeta* bedöms vara representativ för inställningen till SD bland flera andra medier: partiet går framåt på grund av Sveriges största utmaningar - brottslighet och energiinstabilitet – men inga förändringar förväntas i Sveriges utrikespolitik efter valet. I en längre artikel om SD, som är en av månadens mest delade, uppger *Meduza* att partiets popularitet bland unga kan förklaras av att de oroar sig för sin egen säkerhet givet brottsligheten i Sverige. Artikeln lyfter också de svenska skolvalen som något positivt, samt tar upp att SD har flera ryskspråkiga medlemmar i partiet. I analyser efter valet omnämns SD:s valresultat som en del av en paneuropeisk trend och det hänvisas bl.a. till Italien (t ex *Nezavisimaja Gazeta*). I rapporteringen uppmärksammas också att statsminister Magdalena Andersson godkänner valresultatet och planerar att leda oppositionen (t ex *Izvestija* och *RBC*).
- **Övrig rapportering tar bl.a. upp sport och svensk vapenindustri** Sport utgör ungefär en tiondel av rapporteringen om Sverige och tar vanligen upp sanktionerna mot rysk idrott, vilket gör att temat vävs samman med internationella relationer. Rapportering om svensk vapenutveckling och vapenhandel har de senaste månaderna förekommit i liten skala men varit återkommande. Rapporteringen är saklig och främst av teknisk karaktär. Under september tar t ex *Lenta* upp en stor amerikansk beställning till SAAB, *Gazeta* rapporterar om Tjeckiens förhandlingar med Sverige angående inköp av bandgående stridsfordon, samt uppger att det internationella intresset för att köpa Jas 39 Gripen är svalt. I ett TV-inslag anklagar *NTV* en svensk diplomat för att ge ryska barn böcker med gaypropaganda. Inslaget bedöms vara i linje med kanalens tradition av ”avslöjande” reportage.
- *Ren TV* och *Lenta* m fl väljer att sammanfatta en artikel från den svenska tidningen *Nya Dagbladet*, som i en artikel uppgett att de har publicerat ett hemligt dokument från RAND Corporation om att USA planerat att förstöra EU:s ekonomi och minska beroendet av rysk energi. RAND har gjort ett uttalande om att det dokument som *Nya Dagbladet* hänvisar till är falskt ([Fake RAND Report on 'Weakening Germany' | RAND](#))

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier

- Under september minskade rapporteringen om Sverige något jämfört med föregående månad. Det bedöms hänga samman med en minskad rapportering om Sveriges Natoansökan, som behandlades i ett fåtal artiklar. Istället var fokus på inrikespolitik och valet i Sverige, som behandlades i nästan en tredjedel av rapporteringen. Rapporteringen tar upp händelseförloppet inför valet och bl.a. det jämna opinionsläget och lyfter återkommande Sverigedemokraternas ökade stöd Ekonomi och näringsliv var ett tema i ungefär en fjärdedel av rapporteringen. Mot slutet av månaden handlade rapporteringen nästan uteslutande om gasläckorna på Nord Stream och ämnet kom att utgöra nästan en tredjedel av månadens rapportering om Sverige.
- **I rapporteringen om valet uppges Sverigedemokraterna ha förändrats som parti och idag vara ett mainstream-parti som tydligt distanserar sig från sina rötter (*Sputnik*).** De uppges ha utsatts för en överdrivet negativ nyhetsrapportering och försök att utesluta dem från politiken, men de uppges nu vara en del av det högra "blocket" (*Sputnik*). I rapporteringen dras slutsatsen att en ny regering skulle kunna innebära inrikespolitiska förändringar avseende immigration och gängkriminalitet, men sannolikt inte förändra Sveriges utrikespolitik (*Sputnik*).
- Ett par artiklar behandlar partiet Nyans. I en av dem uppges det svenska valet vara mycket ifrågasatt och Nyans uppges anse att de kommer bli historiska som det parti som "störtade" Socialdemokraterna (*Sputnik*). Av rapporteringen om Nyans, som omnämns som kontroversiellt, framgår att partiet anser att de etablerade partierna har svikit minoriteter i Sverige och har för avsikt att på olika sätt stärka särskilt muslimers rättigheter. Partiet uppges bl.a. vilja begränsa yttrandefriheten för att kunna förbjuda koranbränningar (*Sputnik*).
- På temat **ekonomi och näringsliv** rapporterats om bland annat höjda energipriser och att Sverige behöver spara på elen för att hålla kostnaderna nere. Energipriserna i Europa uppges ha skjutit i höjden sedan EU-länderna utlöste "självskadesanktioner" mot Ryssland på grund av deras "särskilda militära operation i Ukraina" (t ex *Sputnik*). Sverige uppges vara dåligt förberett för elbrist (*Sputnik*). Det rapporteras också om att Riksbankens GD Stefan Ingves säger att Sverige aldrig varit så långt ifrån inflationsmålet och överger "laga efter läge"-strategin (*Sputnik*). Ett Nato-medlemskap uppges kunna ge negativa effekter på Sveriges export eftersom Sverige hittills har dragit nytta av bilden av Sverige som ett "litet harmlöst" land, enligt Per Högselius, professor i teknikhistoria, som citeras i rapporteringen (*Sputnik*).
- Rapporteringen om gasläckorna på Nord Stream är överlag saklig och redogörande för händelseförloppet. Sverige är inte i fokus, men det framgår att Sverige är ett av de länder som anser att läckorna sannolikt beror på sabotage (*Russia Today*). Det framgår också att Sverige är med och undersöker orsakerna till läckorna (*Russia Today*).

Bilaga. Metod och förteckning över källor per språk/land

I rapporten analyseras innehållet i nyhetsrapporteringen om Sverige under en given månad, i sex länder. För analysen har ett urval av stora och betydelsefulla nyhetsmedier i respektive land gjorts (se nedan). För dem inkluderas samtliga artiklar som publicerats under månaden och innehåller något av sökorden Sverige, svenska, svensk, Stockholm, Göteborg och Malmö i rubrik eller ingress. För att komplettera analysen inkluderas också de mest delade publiceringarna som innehåller något av sökorden i respektive land, oavsett i vilket medium de publicerats. Bland de mest delade artiklarna kan även exempelvis icke etablerade medier, t ex bloggar, förekomma.

För att identifiera framträdande ämnen av relevans i rapporteringen kategoriseras artiklarna i förutbestämda teman. Därefter görs ett manuellt urval av artiklar utifrån deras relevans för kommunikation om Sverige och Sverigefrämjande. Baserat på det slutliga urvalet av artiklar görs en innehållsanalys genom manuell läsning och kategorisering av huruvida Sverige står i fokus för artikeln och tonalitet. Även mindre teman eller händelser kan komma att lyftas till landssammanfattningarna om de av olika skäl bedöms som relevanta ur ett kommunikations- eller främjandeperspektiv. Sådana skäl kan exempelvis vara att händelsen är nära kopplad till Sveriges förtroende utomlands och/eller att tonaliteten är tydligt negativ eller positiv.

Engelska – USA

nytimes.com washingtonpost.com wsj.com forbes.com houstonchronicle.com usatoday.com
chicagotribune.com nypost.com newsday.com bostonglobe.com seattletimes.com denverpost.com
nydailynews.com dallasnews.com tampabay.com sfchronicle.com ft.com bloomberg.com
foreignpolicy.com cnn.com foxnews.com msnbc.com politico.com axios.com time.com
apnews.com thehill.com npr.org latimes.com

Engelska – Storbritannien

thesun.co.uk dailymail.co.uk thetimes.co.uk mirror.co.uk telegraph.co.uk independent.co.uk
inews.co.uk birminghammail.co.uk manchestereveningnews.co.uk heraldscotland.com
scotsman.com irishtimes.com independent.ie metro.co.uk metro.news standard.co.uk express.co.uk
bbc.co.uk economist.com news.sky.com spectator.co.uk theguardian.com

Ryska

tass.ru rg.ru iz.ru kp.ru inosmi.ru aif.ru mn.ru kommersant.ru ng.ru novayagazeta.ru vedomosti.ru
rbc.ru interfax.ru rt.ru meduza.io mk.ru pravda.ru gazeta.ru lenta.ru newizv.ru ria.ru life.ru fan.ru
vesti.ru ren.tv tvrain.ru ntv.ru 1tv.ru tvzvezda.ru, echo.msk.ru, forbes.ru, russian.rt.com,
openmedia.io, mbk-news.appspot.com, anews.com, zona.media, znak.com, tsargrad.tv

Ryska (engelskspråkiga medier)

sputniknews.com RT.com tass.com

Franska

lemonde.fr lefigaro.fr lepoint.fr leexpress.fr liberation.fr leparisien.fr nouvelobs.fr france24.com
franceinfo.fr lci.fr afp.com, rtl.fr

Tyska

bild.de zeit.de fr.de sueddeutsche.de taz.de faz.net welt.de tagesschau.de stern.de huffingtonpost.de
rp-online.de express.de n24.de bz-berlin.de mopo.de heute.de morgenpost.de berliner-zeitung.de
spiegel.de tagesspiegel.de abendblatt.de focus.de deutschlandfunk.de rbb24.de dw.com

Norska

vg.no nrk.no dagbladet.no tv2.no nettavisen.no aftenposten.no abcnyheter.no dagsavisen.no e24.no
morgenbladet.no

Danska

jyllands-posten.dk berlingske.dk politiken.dk ekstrabladet.dk information.dk bt.dk cphpost.dk dr.dk
tv2.dk borsen.dk

Finska

hs.fi is.fi iltalehti.fi hbl.fi kauppalehti.fi helsinkitimes.fi yle.fi radionova.fi mtvuutiset.fi stt.fi
supla.fi aamulehti.fi ts.fi kaleva.fi savonsanomat.fi nelonen.fi