

---

# Mediebilden av Sverige

Rapportering om Sverige i internationella nyhetsmedier

April 2022



Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och lång-siktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat.

## Innehåll

Mediebilden av Sverige .....	1
Rapportering om Sverige i internationella nyhetsmedier .....	1
Sverige i internationella nyhetsmedier .....	3
Nyhetsrapporteringen april 2022 .....	3
USA och Storbritannien.....	6
Nyhetsrapporteringen i USA.....	6
Nyhetsrapporteringen i Storbritannien .....	8
Norge, Danmark och Finland .....	11
Nyhetsrapporteringen i Norge.....	11
Nyhetsrapporteringen i Danmark.....	12
Nyhetsrapporteringen i Finland.....	14
Tyskland.....	15
Nyhetsrapporteringen i Tyskland.....	15
Frankrike .....	17
Nyhetsrapporteringen i Frankrike .....	17
Ryssland.....	19
Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier .....	19
Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier.....	21
Bilaga. Metod och förteckning över källor per språk/land.....	24

## Sverige i internationella nyhetsmedier

Svenska institutet (SI) har uppgiften att följa och analysera bilden av Sverige i andra länder. Det som brukar kallas Sverigebilden är en bild, eller flera bilder, sammansatta av en stor mängd associationer som människor i andra länder förknippar med Sverige. Människors uppfattningar bygger i sin tur främst på direkta upplevelser av Sverige genom exempelvis affärsrelationer eller vistelser i Sverige, men även på andra intryck från till exempel vänner, familj, kultur, nyheter eller sociala medier.

Bilden av Sverige hos en allmänhet i andra länder, och den bild av Sverige som framträder i den internationella nyhetsrapporteringen, är inte alltid samstämmiga. Nyhetsmedia följer en logik för nyhetsvärde och aktualitet, medan uppfattningen hos en allmänhet byggs över tid och förändras mycket långsamt.

SI publicerar månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige i ett urval av länder: USA, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark och Norge.<sup>1</sup> Rapporten bygger på nyhetsrapporteringen i ett urval av nyhetsmedier (se bilaga) samt de mest delade artiklarna oavsett nyhetsmedia i respektive land.

### Nyhetsrapporteringen april 2022



**Figur 1:** Antal artiklar publicerade om Sverige under perioden 1-30 april respektive 1-31 mars i de nyhetsmedier som SI följer, där Sverige nämns i rubrik eller ingress.

<sup>1</sup> Finland ingår inte i SI:s ordinarie bevakning, men för den aktuella rapporten har en närläsning gjorts av ett antal artiklar.

Under april var rapporteringen om Sverige mer omfattande i april än under mars i alla länder förutom Frankrike. Flest artiklar om Sverige publicerades i Ryssland.

Två ämnen dominerar månadens nyhetsrapportering: dels frågan om ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap och dels händelserna under påskhelgen med demonstrationer och våldsamma upplöpp. Frågan om ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato lyftes under hela april, medan rapportering om den dansksvenske politikern Rasmus Paludans planerade demonstrationer och Koranbrännningar, samt de efterföljande våldsamma upplöppen, framförallt förekom i anslutning till händelserna. Det har under månaden även rapporterats i mindre utsträckning om bl.a. coronapandemin och näringslivsrelaterade nyheter.

Frågan om huruvida Sverige kommer att ansöka om medlemskap i Nato berör i rapporteringen såväl temat militär och försvar som internationella relationer. Precis som under föregående månad finns likheter mellan rapporteringen i olika länder, men också skillnader. En övergripande skiljelinje går mellan hur ryska medier rapporterar om frågan och hur övriga länder gör det. I båda fallen följer och kommenterar medierna händelseutvecklingen i Sverige, och även Finland. Medan rapporteringen i västliga medier är redogörande och faktabaserad, så förekommer i det ryska medier återkommande vinklad rapportering. Det förekommer i alla länder artiklar av mer analyserande och opinionsbildande karaktär.

I såväl ryska medier, som i övriga internationella medier, framträder bilden av att Sverige är på väg att ansöka om medlemskap i Nato. I rysk media uppges detta ske under påtryckningar från USA och försvarsalliansen, medan medier i andra länder lyfter att det är ett nytt säkerhetspolitiskt läge som ligger till grund för Sveriges närmande till Nato. Att Sverige närmar sig Nato beskrivs ibland som en missräkning för Ryssland, men i den ryska rapporteringen tillbakavisas att landet skulle utgöra ett hot mot Sverige. Att Ryssland hotar med konsekvenser vid ett eventuellt medlemskap framgår dock i alla länder, men i västliga medier uppges ofta att Sverige inte backar för hoten, utan självständigt beslutar i frågan om Nato-medlemskap. Det är i rapporteringen tydligt att Sverige och Finland följs åt och har en nära dialog kring frågan om eventuellt Nato-medlemskap, men samtidigt fattar egna beslut. Medan Sverige uppges utreda frågan noga, så beskrivs Finlands process som längre framskriden och landet uppges ofta vara närmare ett beslut. I mitten av april får en artikel i The Times, som uppger att både Sverige och Finland kan komma att ansöka om medlemskap i sommar, spridning i flera länder. Det referas också återkommande till bl.a. en artikel i Svenska Dagbladet, enligt vilken Socialdemokraterna har bestämt sig i Natofrågan, och det förekommer även referenser till den finska tidningen Iltahti, som uppger att Sverige och Finland har kommit överens om att söka ett Natomedlemskap samtidigt, vilket kan ske redan i mitten av maj. Bland händelser under månaden bedöms mötet mellan statsminister Magdalena Anderssons och Finlands statsminister Sanna Marin i mitten av april också ha bidragit till att etablera bilden av att Sverige är på väg mot ett Nato-medlemskap. Medier i alla länder har i hög omfattning rapporterat om mötet och det noteras också i alla länder att den svenska allmänheten enligt färskas undersökningar är mer positiva än tidigare till ett svenskt Nato-medlemskap. Det förekommer att medierna tar upp den inrikespolitiska debatten och positionsförflyttningar bland partierna, inte minst i Socialdemokraterna.

Ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap uppges i alla länder utgöra ett stor omsvängning från Sveriges långvariga neutrala linje. Men medan ryska medier menar att Sverige som Nato-medlem skulle förlora sin suveränitet, så framträder i andra länder bilden av att det är Rysslands hot och agerande som har medfört att både Sverige och Finland närmar sig Nato. I internationella medier, förutom i Ryssland, framträder bilden av att länderna ser positivt på ett eventuellt svenskt

medlemskap det lyfts att Sverige och Finland som medlemmar skulle innebära ett tillskott för Nato, bl.a. med tanke på ländernas flygvapen och underrättelsearbete, men även geografiskt. I nordiska tidningar lyfts att ett Nato-medlemskap för Sverige och Finland skulle bidra till att stärka det nordiska samarbetet och ländernas röst i försvarsalliansen. Det framgår av rapporteringen i alla länder att Sverige redan har ett nära samarbete med Nato och välkomnas in i alliansen. Samtidigt lyfts utmaningar i samband med ansökningsprocessen och det rapporteras om att olika länder vid olika tidpunkter ger utfästelser om säkerhetsgarantier.

Rapporteringen om påskhelgens händelser då den dansksvenske politikern Rasmus Paludan planerade manifestationer och att bränna Koranen samt de efterföljande våldsamma upplopp var omfattande i flera länder. Rapporteringen berör olika teman. Främst brottslighet, men även migration och samhälle. Huvuddelen av rapporteringen utgörs av återrapporterande artiklar, men hur händelserna porträtteras skiljer sig både inom och mellan länder. I vissa länder förekommer relativt många analys- och opinionsartiklar, särskilt i Danmark, Norge och Frankrike.

Medierna fokuserar i nyhetsrapporteringen framförallt på det kronologiska händelseförloppet, men olika aspekter lyfts fram i varierande utsträckning. Ibland fokuseras mer på Rasmus Paludans framträdanden och ibland mer på vilka som varit inblandade i upploppen och analyser av de bakomliggande orsakerna. Det framgår i rapporteringen att situationen var mycket utmanande för polisen och att många poliser skadades. Rikspolischef Anders Thornberg citeras ofta kring att polisen inte sett liknande upplopp tidigare, att de misstänker att kriminella grupper har varit inblandade i händelserna och att polisen varit huvudsakliga måltavlor, inte Paludan. Paludans demonstrationer uppges ibland bara ha varit en utlösande faktor och i rapporteringen framträder en bild av att Sverige har samhällsproblem som ligger bakom upploppen. Rasmus Paludan, som beskrivs som en upprorsmakare, citeras kring att han ställt in en del framträdanden eftersom polisen har visat sig oförmögen att skydda sig själva och honom. Statsminister Magdalena Andersson och justieminister Morgan Johansson citeras kring att de starkt fördömer våldsamheterna, men Andersson citeras också kring att hon anser att integrationen i Sverige varit för dålig i samband med omfattande migration. Det framgår av rapporteringen att yttrande- och demonstrationsfriheten är långtgående i Sverige och mycket viktig att värna. I rapporteringen lyfts också att företrädare för bl.a. Saudiarabien, Irak och Iran fördömer vad som uppfattas vara ett medvetet missbruk av Koranen i Sverige.

I de analys- och opinionsartiklar som förekommer drivs ofta linjen att de bakomliggande orsakerna till upploppen är stora problem i det svenska samhället som orsakats av stor migration och en misslyckad integrationspolitik.

# USA och Storbritannien

## Nyhetsrapporteringen i USA

- Rapporteringen om Sverige i amerikanska nyhetsmedier var mer omfattande än vanligt under april. Den fråga som i störst utsträckning förekom i rapporteringen handlade om ett eventuellt medlemskap i Nato, som var i fokus i drygt hälften av artiklarna. På olika sätt berör rapporteringen såväl **försvar och militära frågor** som **internationella relationer**. Av periodens mest delade artiklar handlar en majoritet om Sverige och Nato. Rapporteringen bedöms vara företrädesvis redogörande och neutral. Under perioden förekommer även ett antal artiklar som till sin karaktär är analyserande av skeendena eller företräder en viss opinion. Ytterligare en händelse som var framträdande i nyhetsrapporteringen var upploppen i olika städer i Sverige under påsken. Rapporteringen om upploppen utgjorde ungefär 15 procent av månadens rapportering om Sverige och berör olika teman, däribland **brottslighet, migration, internationella relationer** och **samhälle**.

Den största delen av rapporteringen om Sverige handlar om olika aspekter som rör ett möjligt svenskt Natomedlemskap. Uttalanden från flera officiella företrädare för såväl Nato som för den svenska och den finländska regeringen förekommer i rapporteringen.

- I början av månaden rapporterar flera medier om att Sverige och Finland skulle välkomnas om länderna beslutar sig för att ansöka om Natomedlemskap, där Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg citeras (bl.a. *CNN*, *AP* och *Reuters*). Samma sak framkommer i *Foreign Policy* där det uppges att det förefaller finnas ett universellt stöd bland Nato-medlemmarna att välkomna Sverige och Finland. Bl.a. *Washington Post* och *The Hill* rapporterar om att USA:s kommer att ge "starkt stöd" till Finlands och Sveriges eventuella medlemskap. Likaså rapporteras det i flertalet nyhetsmedier om att en eventuell ansökningsprocess för Nato-medlemskap skulle kunna gå snabbt (*The Hill*, *NY Times*, *Fox News*, *AP*). I *The Hill* citeras däremot en tidigare amerikansk överstelöjtnant om att svenskt och finskt Nato-medlemskap skulle vara en börda för alliansen som helhet och utgör en potentiell risk för USA. *Washington Post* rapporterar om att ratificeringen av USA av en eventuell ansökan skulle kunna påverkas utifrån hur republikanska senatorer agerar mot bakgrund av en mer skeptisk hållning till Nato inom partiet.
- Det hänvisas i rapporteringen till att Finland och Sverige har ett nära försvarssamarbete (t.ex. *NY Times*), att båda länder omprövar säkerhetspolitiken (*Bloomberg*) liksom att eventuella beslut kan komma nära varandra i tid även om besluten sker separat från varandra (*Washington Post*).
- De uttalanden som företrädare för Ryssland gjort om "allvarliga politiska och militära konsekvenser" (*NY Times*) om Finland och Sverige ansöker om Natomedlemskap, såsom utplacering av kärnvapen (*Reuters*) och att Ryssland kommer att behöva agera för att stärka mot gränsen i väst (*Reuters*) återges i nyhetsrapporteringen.
- Det framgår av rapporteringen att det i både Sverige och Finland finns ett ökande stöd bland allmänheten för ett medlemskap i Nato och det hänvisas till opinionsläget i Sverige och Finland som visar på ett ökat stöd för Nato-medlemskap (bl.a. *Bloomberg*, *Washington Post*, *CNN*, *NY Times*). I sammanhanget återges ett uttalande av en amerikansk representant om att Sveriges och Finlands möjliga Natomedlemskap är ett "strategiskt misslyckande" av Ryssland, liksom att invasionen av Ukraina har återupplivat och enat Nato, vilket är tvärt emot det som var den

ryska presidentens uttalade mål innan kriget började. I *Washington Post* framställs Rysslands aggression i Ukraina som “*a spectacular blunder*” som lett till ett närmande av Natos allierade och att europeiska Natomedlemmar ökat sina försvarsutgifter och göra sig oberoende av rysk olja.

- Frågan om vilket skydd som Sverige och Finland skulle ha under tiden från en eventuell ansökan om medlemskap till dess att ansökan godkänts av samtliga Natomedlemmar är en fråga som återkommer i rapporteringen (t.ex. *Bloomberg*, *Forbes*). P.g.a. att Ryssland återkommande har varnat såväl Sverige som Finland för att gå med i Nato rapporteras att länderna ”*are concerned about potential aggression from Moscow if they formally signal their alignment with the western bloc.*” På denna punkt har Stoltenberg uppgett att försvarsalliansen i sådana fall kommer att finna lösningar för att adressera denna fråga (*Bloomberg*)
- *Foreign Policy* uppges att Finland tydligare än Sverige närmar sig Nato men det framgår också att analytiker och diplomater menar länderna agerar samordnat. Ett möjligt Natomedlemskap för länderna framställs som ett stor skifte i ländernas utrikespolitik, efter lång tid av militär alliansfrihet (*Foreign Policy*). Det framgår att även Socialdemokraterna omprövar sin syn på Nato (*Foreign Policy*) och att företrädare uttalat att säkerhetsläget förändrades helt när Ryssland invaderade Ukraina (*Washington Post*).
- Det förekommer ett flertal analyser eller opinionsartiklar kring Sverige och Nato. I *Washington Post* lyfts bl.a. att Sveriges och Finland som medlemmar skulle stärka Nato på den flank där alliansen är som svagast, liksom att länderna skulle samt att ländernas arméer skulle bidra till att Nato kan försvara Östersjöregionen. *Bloomberg/Washington Post* rapporterar om på vilket sätt svenskt och finskt Natomedlemskap innebär fördelar, militärt och politiskt, men också medför risker, bl.a. under tiden från ansökan till godkännande av samtliga befintliga Natomedlemmar och att Ryssland kan svara genom att flytta ytterligare kärnvapen till Östersjöregionen. Natos tidigare generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen skriver i en opinionstext att Ryssland genom sin invasion av Ukraina har lett till direkt motsatt effekt som Ryssland velat uppnå genom ett större, starkare och mer samstämmigt Nato, att Sverige och Finland ska ta tillfället i akt att gå med i Nato och att det är en “win-win” för Sverige, Finland och Nato (*NY Times*).

Rapporteringen om de upplopp som förekommit i svenska städer, i anslutning till de demonstrationer och Koranbrännningar som företrädaren för partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan planerade, kan kopplas till teman som brottslighet, samhälle och migration.

- Rapporteringen är övervägande redogörande men det förekommer rapportering som är kritisk till utvecklingen i Sverige. Rapporteringen om händelserna tar upp att oroligheter har förekommit under flera dagar och att poliser och civila skadats (t.ex. *Seattle Times*, *The Hill*). En talesperson för polisen i södra Sverige citeras om att yttrandefriheten har ett mycket starkt skydd i Sverige och att det krävs mycket starka skäl för att demonstrationstillstånd ska dras tillbaka (*AP*). Rikspolischef Anders Thornbergs uttalande om att att polisen misstänker att kriminella grupperingar medvetet angripit polisen plockas upp i flera medier (bl.a. *AP*, *NPR*, *USA Today*, *Los Angeles Times*) liksom att justitieminister Morgan Johansson uttryckt att det finns tecken på att utländska aktörer varit pådrivande i samband med upploppen, i likhet med vad som var fallet med den informationskampanj som riktades mot svensk socialtjänst under februari 2022 (*AP*). Johansson uttalar sig om att exempelvis olika aktörer i Mellanöstern, och

exempelvis stater som Irak och Iran, riktar in sig på bilden av Sverige. Bl.a. *CNN* rapporterar om att kritik från länder med muslimsk befolkning har riktats mot händelserna i Sverige däribland Saudiarabien, Turkiet, Irak, Förenade Arabemiraten, Egypten, Kuwait och Jordanien. *AP* rapporterar om att Sveriges chargé d'affaires i Irak kallats upp och att demonstrationer med anledning av händelserna förekommit vid den svenska ambassaden i Iran. I några medier sker rapporteringen om händelserna mot bakgrund av invandring till Sverige (*Reuters*). Där återges statsminister Magdalena Anderssons uttalande om att integrationen av invandrare har misslyckats vilket har resulterat i parallellsamhällen och gängkriminalitet, och att regeringen tar olika initiativ för att bekämpa organiserad brottslighet. I *Fox News* intervjuas en holländsk opinionsbildare, programledare och tidigare politiker om händelserna, som hon kopplar till migration och bristande integration av invandrare.

- I viss utsträckning förekom under april även rapportering på temana **ekonomi och näringsliv**, som inkluderade enskilda företagsnyheter, hållbar omställning i näringslivet, samt rapportering om hur den svenska ekonomin utvecklas. Därutöver har det i viss mån förekommit nyhetsrapportering på temat **kultur**, bl.a. om svenska artisters deltagande vid Coachella-musikfestivalen i USA. De två sistnämnda temana utgör en knapp tiondel av månadens rapportering vardera. Några få artiklar har rapporterat på andra blandade teman, exempelvis **turism, hälsofrågor** och **sport**. Av månadens mest delade artiklar handlar dessa till övervägande del om Sverige och Nato, medan ett par berör de upplopp som skett i Sverige under påskhelgen (*BBC* och *Reuters*).

## Nyhetsrapporteringen i Storbritannien

Mest framträdande i den brittiska rapporteringen om Sverige under april var frågan om ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato. Det rapporterades hela månaden om frågan, som var i fokus i ungefär 40 procent av rapporteringen om Sverige. Huvuddelen av rapporteringen var redogörande, men det förekom även en del kommentarer och analyser. En mindre del av rapporteringen, ungefär 15 procent, handlade om de våldsamma upploppen i samband med den dansksvenske politikern Rasmus Paludan planerade demonstrationer och Koranbränningar. Övrig rapportering handlar bl.a. om sport och det svenska Kungahuset.

Rapporteringen om Sverige och ett eventuellt medlemskap i Nato innehöll ett antal tydliga spår.

- Ett spår handlar om att Sverige inte backar för de återkommande ryska hoten om att landet skulle vidta åtgärder vid ett svenskt Nato-medlemskap. Istället uppges Rysslands återkommande hot ha fått motsatt effekt. En tidning väljer att sammanfatta Sveriges hållning till den ryska hotbilden med rubriken "Can't scare us". Bland ryska företrädare citeras under april framförallt den tidigare presidenten Dmitrii Medvedev och Kremles pressekreterare Dmitrii Peskov, som framför att Ryssland anser sig behöva vidta olika åtgärder vid ett svenskt Nato-medlemskap (bl.a. *Daily Mail*, *The Scotsman*). Ibland omnämns Rysslands agerande vara en strategisk blunder som medfört att Sverige närmar sig ett medlemskap, t ex i en artikel *The Times* i mitten av april. Artikeln har plockats upp även i flera andra länder. Det konstateras i de brittiska medierna att ett medlemskap vore ett nederlag för Ryssland och motsatsen till det som varit Rysslands målsättning.



- I ett annat spår i rapporteringen uppges det helt nya säkerhetspolitiska läget ha fått både politiker och den svenska allmänheten att bli alltmer positiva till ett Nato-medlemskap. I rapporteringen framträder bilden av att Sverige rör sig allt närmare ett medlemskap och Sverige uppges planera att ansöka om medlemskap inom kort. Statsminister Magdalena Andersson citeras återkommande kring att det säkerhetspolitiska läget är helt annorlunda än innan Rysslands invasion av Ukraina och i mitten av månaden uppges statsministern ha bestämt sig för att Sverige ska gå med i försvarsalliansen. Flera medier hänvisar till en artikel i Svenska Dagbladet (*SvD*), enligt vilken Socialdemokraterna har bestämt sig och statsministern uppges i rapporteringen återkommande vara angelägen om att Sverige går med i Nato. Omsvängningen i Sverige illustreras också ofta genom hänvisningar till opinionsundersökningar, enligt vilka den svenska allmänheten sedan Rysslands invasion av Ukraina har blivit betydligt mer positiv till ett medlemskap .
- Att Sverige och Finland har en nära dialog och följs åt i processen inför eventuellt medlemskap i Nato är också ett tydligt spår i rapporteringen. Detta illustreras inte minst av det möte mellan statsminister Magdalena Andersson och Finlands statsminister Sanna Marin, som ägde rum i Stockholm och som brittiska medier i hög grad rapporterar kring. Samtidigt framgår att Sverige och Finland agerar som självständiga länder och Finland uppges ligga steget före och vara närmare ett medlemskap. Sverige uppges istället vara mer tvekande och utreda frågan, men uppges från mitten av april även ha bestämt sig. Generellt rapporteras om att processen går snabbt inte bara i Finland utan också i Sverige. Mot slutet av månaden rapporteras om att Finland är redo att gå med i Nato även utan Sverige, enligt utrikesminister Pekka Haavisto (*Irish Times*).
- Ytterligare ett spår i rapporteringen är att den förändrade synen på Nato innebär en stor omsvängning av Sveriges långvariga neutralitetspolitik och av Socialdemokraternas hållning. Det framgår att Sverige under mycket lång tid har intagit en neutral position och är ett land som inte varit i krig på över 200 år. Sveriges neutrala hållning beskrivs ibland vara en central del i Socialdemokraternas ideologi och partiet uppges vara bärare av ”Sweden’s post-1945 heritage as a morally concerned, humanitarian power” (*Telegraph*, *Financial Times*). *Financial Times* skriver att neutralitet är en del av Sveriges DNA och Jarmo Lindberg, tidigare kommendör för Finlands försvarsmakt citeras kring att ett Nato-medlemskap är en ideologisk fråga för Sverige, medan frågan för Finland är pragmatisk (*Financial Times*).
- Att Nato välkomnar Sverige, vars medlemskap tillsammans med Finlands anses stärka försvarsalliansen, är också ett spår i rapporteringen. Det uttalande som Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg gjorde i början av april, om att Nato välkomnar Sverige och Finland som medlemmar, återkommer i rapporteringen under hela månaden. I rapporteringen lyfts också i flera artiklar att Sverige och Finland som medlemmar i Nato skulle stärka försvarsalliansen, genom t ex flygvapen och underrättelsearbete (*The Times*). Likaså lyfts den geografiska betydelsen av att ha Sverige och Finland som medlemmar. *Financial Times* lyfter att ett medlemskap skulle kunna innebära affärsmässiga möjligheter för svenska företag, t ex SAAB (även *Financial Times*).

Rapporteringen om upploppen i svenska städer fokuserade huvudsakligen på händelseförloppet, men tog även upp orsaker till upploppen.

- Rapporteringen om händelserna under påsken utgörs huvudsakligen av sakliga nyhetsartiklar som redogör för händelseförloppet i samband med att dansksvenske politikern Ramsus

Paludans planerade demonstrationer och Koranbränningar på olika platser och de våldsamma upplopp som följde. Även kommenterar från svenska officiella företrädare får stort utrymme i rapporteringen. I rapporteringen förekommer någon enstaka opinionsartikel. Rapporteringen om händelserna under påsken kopplar till temana **brottslighet, migration** och **samhälle**.

- Det framgår av rapporteringen att situationen har varit utmanande för polisen och att ett stort antal poliser har skadats. I rapporteringen citeras rikspolischefen Anders Thornberg återkommande kring att han aldrig tidigare har sett liknande upplopp. Även hans uttalanden om att kriminella dragit nytta av situationen och att polisen, inte Paludan, var måltavlan har plockats upp i rapporteringen (bl.a. *The Guardian* och *Telegraph*). Det framgår också att Thornberg anser att poliserna inte är tillräckligt många och att Sverige har samhällsproblem. Ett uttalande från Rasmus Paludan om att han ställt in framträdanden på grund av att han anser att polisen har visat att de är inkapabla att skydda sig själva och honom finns också med i rapporteringen. Av rapporteringen om händelserna framgår att rätten att demonstrations- och yttrandefriheten är långtgående i Sverige (t ex *Independent*) och att politiker som statsminister Magdalena Andersson och justitieminister Morgan Johansson fördömer våldet mot polisen. Johansson citeras också kring att han har förtroende för polisen och kring att regeringen misstänker att utländska aktörer varit inblandade. I rapporteringen tas upp att regeringen anser att det finns tecken på att det kan handla om samma aktörer som varit inblandade i den informationspåverkanskampanj som ägde rum mot Socialtjänsten tidigare i år (t ex *Independent*). Det framgår även att händelserna runt påsk har fått diplomatiska efterverkningar i bl.a. Iran och Irak och att bl.a. Saudiarabien har fördömt vad man anser varit ett medvetet missbruk av Koranen av extremister i Sverige (t ex *BBC*). I en opinionsartikel i *The Spectator* skriver journalisten Paula Neuding mycket kritiskt om kriminaliteten och samhällsutvecklingen i Sverige. Hon anser bl.a. att "Sweden's descent into social unrest is a remarkable development in what was once one of Europe's most stable societies". I slutet av april plockas ett uttalande från statsminister Magdalena Andersson om att Sverige har misslyckats med integration upp (t ex *The Independent*).

# Norge, Danmark och Finland

## Nyhetsrapporteringen i Norge

- De mest framträdande temana under april var militär och försvar, brottslighet och samhällsrelaterade frågor. Rapporteringen kretsar i stort kring de upplopp som ägde rum i flera svenska städer, i anslutning till den dansksvenske politikern Rasmus Paludans planerade demonstrationer och Koranbränningar, samt kring en eventuell svensk Nato-ansökan. De två områdena utgör ca 30 procent vardera av den totala rapporteringen om Sverige. Rapporteringen om både Nato och påskhändelserna var övervägande neutral. Undantaget var opinionsartiklar om påskhändelser, som till största delen var negativa.
- **Händelserna under påsken** utgjorde initialt en nyhetshändelse med relativt stort antal artiklar på kort tid som porträtterar händelsen som att den danske högerextreme politikern Rasmus Paludan varit i Sverige för att demonstrera och bränna Koranen och att det resulterade i upplopp i flera svenska städer. Initialt beskrivs vem Paludan är, att han startat partiet Stram Kurs och att han är en kontroversiell person som skapat liknande händelser i Danmark. (b.la. *NRK*, *VG*, *Dagbladet*, *Nettavisen*)
- Därefter följer nyhetsrapportering som lägger något mer fokus på utvecklingen kring upploppen. I samband med det rapporteras i många nyhetsmedier om rikspolischefen Anders Thornbergs uttalande om att upploppen har kopplingar till kriminella gäng. (*NRK*, *Dagsavisen*, *VG*, *Nettavisen*)
- Det återrapporteras också i viss utsträckning inledningsvis om statsminister Magdalena Anderssons uttalande om att det är en provokation som man inte borde ”gå på” (*Aftenposten*) samt om polisresurser där dels Tomas Stjernfeldt, biträdande chef för Polisförbundet, citeras kring att polisens insatser varit misslyckade och dels justitieminister Morgan Johansson citeras om att polisen hade tillräckligt med resurser, men att man inte hade rätt antal på rätt plats vid rätt tidpunkt. (*Dagbladet*)
- Efter den initiala nyhetsrapporteringen följer relativt mycket analys och opinionsartiklar. Temat skiftar då ofta från brott till att handla om utmaningar i det svenska samhället kopplat till kriminalitet, integration och migration (bl.a. *VG*, *NRK*, *Morgenbladet*, *Aftenposten*). I exempelvis *Nettavisen* lyfter Sarah Gaulin som flyttat från Sverige till Norge att hon älskade det mångkulturella Sverige, men att hon samtidigt är glad att hon kommit till Norge då hon skulle kunnat blivit kriminell om hon växt upp i Sverige. *Aftenposten* uppger att upploppen i Sverige blottlägger ett storskaligt, bristfälligt samhällsexperiment som ingen tar ansvar för. I *Aftenposten* publiceras också en opinionsartikel som menar att upploppen har synliggjort ett antimuslimskt samhälle. Det förekommer också opinionsartiklar eller analyser som tar upp om motsvarande situation skulle kunna uppstå i Norge (b. la. *Aftenposten*, *VG*).
- Slutligen följer en diskussion som fokuserar på hur rapporteringen om händelserna har vinklats eller porträtterats i olika nyhetsmedier. Artiklarna har ofta karaktären av att vara opinionsartiklar eller analyserande artiklar. Bland annat i *Nettavisen* kritiserar journalisten Sidsel för att ha skildrat bakgrunden till händelserna på ett oansvarigt sätt.

- **I rapporteringen kring militär och försvar och en eventuellt stundande svensk Nato-ansökan** fick mötet mellan statsminister Magdalena Andersson och hennes finska motsvarighet Sanna Marin mycket uppmärksamhet (bl a TV2). I samband med det hänvisas till en artikel i SvD som uppgett att den svenska statsministern vill att Sverige ansöker om Nato-medlemskap (bl.a. NRK, Nettavisen). Det framträder en bild av att Sverige är mycket nära ett beslut om en Natoansökan och att den svenska opinionen är positiv till ett medlemskap (bl a Dagsavisen, Aftenposten)
- Det framträder en bild av att Sverige och Finland synkroniserar sina processer för ansökan till Nato (bl a Aftenposten, VG, Dagbladet) och det rapporteras om att det pågår många möten på olika nivåer mellan officiella aktörer i Sverige och Finland. Bland annat lyfts att Ann Linde träffar sin finska motsvarighet och Nato:s ordförande i Bryssel (bl a ABC Nyheter).
- Det har också varit visst fokus på nordiskt samarbete och ett stärkt försvarssamarbete mellan Sverige och Norge. Den norska statsministern Jonas Gahr Støres besök i Sverige resulterade i rapportering om att Norge välkomnar Sverige i Nato och att Sverige välkomnar Norge i EU. Uttalanden från den gemensamma presskonferensen mellan Støre och Sveriges statsminister Magdalena Andersson citeras (bl.a i TV2, Aftenposten, VG).
- Uttalanden om ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap från ryska företrädare plockas upp och beskrivs som hot eller en varning mot Sverige och Finland. (bl.a. VG, E24, ABC nyheter, NRK). Frågan om Sverige och Finland kommer få säkerhetsgarantier eller inte, samt vilka utfästelser som gjort eller inte rapporteras om brett. (Bl a i Dagsavisen, VG, Nettavisen, VG, Aftenposten).
- Överlag framträder en bild av att Sverige är välkomna i Nato (bl a VG). Den norska statsministern uttalande om att Sverige och Finland skulle stärka det nordiska försvarssamarbetet och ge de nordiska länderna en starkare röst i Nato noteras. (bl a NRK).

## Nyhetsrapporteringen i Danmark

- En stor del av rapporteringen om Sverige handlade under april om upploppen under påsken, då den dansksvenske politikern Rasmus Paludan planerade demonstrationer och Koranbrännningar. Nästan hälften av all rapporteringen handlar om detta. Ungefär 15 procent av rapporteringen om Sverige i Danmark handlar om försvarsfrågor och en eventuellt stundande svensk ansökan till Nato. Rapporteringen har varit generellt neutral och nyhetsbetonad.
- Rapporteringen om dansksvenske Rasmus Paludans planerade demonstrationer och Koranbrännningar under påsken, och de våldsamma upplopp som följde, är överlag neutral och redogör för händelseförloppet samt för Paludans politiska inriktning. Det lyfts exempelvis att han anser att det "med den nuvarande udvikling i Sverige" i fremtiden "ikke længere vil kunne lade sig gøre at demonstrere mod islam i Sverige" (t ex TV 2). Det framgår av rapporteringen att man även i Danmark har haft utmaningar med våldsamerheter i samband med Paludans framträdanden. Även om rapporteringen överlag är neutral så har del nyhetsartiklar inslag av kritisk analys (t ex DR) och några dagar in i händelseförloppet publiceras flera kritiska analys- och opinionsartiklar i danska medier. I artiklarna kopplas upploppen och vad som anses vara

en alltför omfattande migration och misslyckad integrationspolitik i det ”åpne Sverige” samman (t ex Ekstra Bladet och Jyllandsposten). Överlag framträder i rapporteringen en bild av att upploppen hänger samman med olika typer av samhällsutmaningar i Sverige. Paludans demonstrationer uppges ibland ha varit gnistan som skapade en våldsam reaktion i invandrarmiljöer (t ex DR). I de delar av nyhetsrapporteringen som framförallt är återrapporterande förekommer ofta uttalanden från olika företrädare för Polismyndigheten, t ex i Malmö, om att våldshandlingarna är helt oacceptabla (t ex Politiken och B.T.). Uttalanden från rikspolischefen Anders Thornberg om att det inte var vanliga demonstranter som varit inblandade och om att polisen var måltavla får också utrymme i rapporteringen (t ex Politiken), liksom att Thornberg anser att upploppen är allvarliga symptom på större problem och att en del av de som varit med i upploppen kan ha kopplingar till gängkriminalitet (t ex TV 2). Statsminister Magdalena Andersson och justieminister Morgan Johansson citeras kring att det som skett är oacceptabelt och att man måste sätta hårt mot hårt (bl.a. DR, Jyllandsposten och Politiken).

- I rapporteringen om Sverige och en eventuell Natoansökan fick en artikel från *The Times* om att Sverige och Finland snart väntas ansöka om Nato-medlemskap uppmärksamhet i början av perioden (Ekstrabladet, Berlingske)
- Det har också i flera nyhetsmedier rapporterats om ryska uttalanden om att eventuella ansökningar om medlemskap i Nato från Sverige och Finland kommer att bidra till destabilisering av regionen och att Ryssland som konsekvens behöver vidta åtgärder (Jyllands-Posten, DR) och varslar om upprustning (Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten, Jyllands-Posten). Experter menar också att Sverige och Finland kan vänta sig utökade hot från Ryssland (TV2, BT) och att ett medlemskap kan eskalera konflikten (BT). Flera nyhetsmedier lyfter också att de ryska hoten fått omvänd effekt, bland annat genom att peka på att stödet i den svenska opinionen aldrig tidigare varit så stort för ett Nato-medlemskap (TV2).
- Det förekommer också rapportering som beskriver att Sverige har gjort en omställning. Det gäller dels den svenska socialdemokratin (Politiken), dels opinionen (Jyllands-Posten). Flera artiklar beskriver att Sverige och Finland bytt kurs och övergett den traditionella alliansfriheten. Det beskrivs också som att Sverige överger neutralitet (BT, BT).
- Utrikesminister Ann Lindes möte med sin finska motsvarighet i Bryssel plockas upp i flera nyhetsmedier och beskrivs som ett tecken på att länderna snart kommer att fatta beslut om en Nato-ansökan. (b. la Jyllands-Posten, DR).
- Frågan om Sverige och Finland kommer få säkerhetsgarantier eller inte plockas upp i vissa medier (B la i TV2, Jyllands-Posten)
- Överlag framträder en bild av att Sverige är välkomna i Nato (b la DR). Den danska statsministerns uttalande om att hon hoppas att Sverige och Finland blir medlemmar i Nato har plockats upp (Jyllands-Posten)

## Nyhetsrapporteringen i Finland

Totalt identifierades 404 artiklar om Sverige i SI:s bevakning av finska nyhetsmedier under april. Ett urval av 20 artiklar om internationella relationer och eventuellt medlemskap i Nato för Sverige har närlästs. Med tanke på omfattningen på rapporteringen krävdes ett urval även bland artiklar kopplade till Nato-frågan, varför längre artiklar valdes för att hitta mer ingående information om hur Sverige porträtteras. De artiklar som valts ut handlar primärt om Sverige och Finlands inställning till att söka medlemskap i Nato.

- Artiklarna om **internationella relationer** under perioden har i stort fokuserat på Sveriges inställning till Nato. Detta är inte ett nytt tema i rapporteringen om Sverige i Finland, men frågan har fått ökat fokus i rapporteringen efter Rysslands invasion av Ukraina.
- Generellt är artiklarna neutralt hållna vad gäller tonalitet. Det är dock sällan enbart Sverige står i fokus i rapporteringen, utan det handlar oftare om Sveriges respektive Finlands inställning till Nato-medlemskap.
- Att **Sverige tycks vända blickarna mot Finland i Nato-frågan** uppmärksammas också. Exempelvis rapporteras om att flera ledarskribenter för svenska dagstidningar lyfter fram Finlands hantering av Natofrågan, vilken ses som mer vuxen och föredömligt ansvarstagande (*Helsingin Sanomat*, *Yle* och *Savonsanomat*). Ann Lindes uttalande om att Finlands beslut om Natomedlemskap kommer att ha stor inverkan på Sveriges beslut uppmärksammas också (*Aamulehti*). Att Sverige intresserar sig för Finlands vägval betraktas som ovanligt, vanligare är att Sverige hämtar inspiration västerut (*Helsingin Sanomat*). Att Finland ses föregå med gott exempel för Sverige i just säkerhetspolitiska frågor är unikt, liksom den uppmärksamhet som Finland får i Sverige i samband med Nato-debatten (*Kauppalehti*).
- I flera artiklar tas även **samordningen mellan Sverige och Finland kring medlemsansökan upp**. Det rör bl.a. att Finland troligen kommer att ansöka om medlemskap inom några veckor och att Sverige försöker skynda på sin process (*Helsingin Sanomat*). Artiklarna rör även förhoppningar om att Sverige ska ansöka samtidigt som Finland (*Helsingin Sanomat*, *Kauppalehti*). Samtidigt tillbakavisas uppgifter om att Sverige och Finland skulle ha ingått ett avtal om att ansöka om medlemskap samtidigt (*Helsingin Sanomat* och *MTV Uutiset*). Ett svenskt Natomedlemskap anses även vara bra för hela den nordiska regionen, det skulle ge "flockimmunitet" (*Yle* och *Aamulehti*).
- För Finlands räkning finns dock vissa **farhågor om att Sverige ska agera oväntat**, som man anses ha gjort i samband med Euro-frågan och EG-frågan (*Ilta-lehti* och *Kauppalehti*).
- **Säkerhetsgarantierna** som getts till bl.a. Sverige och Finland från Nato, och huruvida Sveriges garantier är bättre än de Finland fått eller inte (*Ilta-lehti* och *Yle*) nämns också. I en artikel uppmärksammas även de svenska försvarspolitiska säkerhetsgarantierna till Finland. Svenska säkerhetsgarantier betraktas i artikeln dock mest som underhållande med tanke på nedrustningen av det svenska försvaret, samt att det känns osannolikt att Sverige och Finland inte skulle samarbeta (*Aamulehti*).
- I viss mån fortsätter även **den svenska opinionen och svenska politikerns inställning till Nato** att uppmärksammas (*Helsingin Sanomat* och *Kaleva*).

# Tyskland

## Nyhetsrapporteringen i Tyskland

- Under april månad var rapporteringen om Sverige i tyska nyhetsmedier tydligt händelsestyrd och kretsade framförallt kring två områden: den svenska debatten kring ett eventuellt Natomedlemskap samt den dansksvenske politikern Rasmus Paludans planerade demonstrationer och Koranbränningar samt de efterföljande upplopp som ägde rum runtom i Sverige under påskhelgen. Artiklar kopplade till Natodebatten utgör strax över 40 procent av rapporteringen och artiklar som berör upploppen under påsk utgör cirka 30 procent. Rapporteringen kring nämnda områden kopplar till flera olika teman, såsom brottslighet, samhälle, migration och militär och försvar. En mindre del av rapporteringen om Sverige berörde teman som hälsofrågor, kultur och turism. Rapporteringen om Sverige bedöms huvudsakligen ha en neutral tonalitet.
- De flesta artiklarna om ett eventuellt **svenskt Nato-medlemskap** är redogörande kring Sverige och Finlands förändrade säkerhetspolitiska situation efter den ryska invasionen av Ukraina. Flera artiklar lyfter Sveriges alliansfrihet ur ett historiskt perspektiv. Man tar bland annat upp att många svenskar traditionellt sett varit stolta över alliansfriheten och anser att man tack vare detta ”skonats från världskrigens fasor” (*Tagesschau, Frankfurter Rundschau*). I *Süddeutsche* skriver man att det möjligtvis är svårare för Sverige än Finland att omvärdera alliansfriheten, som ”fortfarande uppfattas som en stor framgångssaga och som en del av landets identitet”. I *Tageszeitung* menar man att Sverige varit i en alliansfrihet med tydlig västerländsk prägel, och att Sverige redan på 1950-talet betraktades som ”den 16:e Natomedlemmen.” *Frankfurter Allgemeine* skriver att alliansfriheten omprövas i ett helt nytt och ”framtvingat” säkerhetspolitiskt läge för ”två väletablerade demokratier, båda helt främmande inför någon militaristisk äventyrsanda”. *Deutsche Welle* skriver att den svenska hållningen till Nato är mer avvaktande än Finlands, och att det framför allt är Socialdemokraterna som måste ompröva sitt ställningstagande. Flera artiklar lyfter att allt fler svenskar stödjer ett medlemskap i Nato (t ex *Spiegel, Bild*) och i slutet av månaden rapporterade ett par källor, med hänvisning till finska och svenska medieuppgifter, att Finland och Sverige enats om en gemensam ansökan till Nato (*Tagesschau, Frankfurter Rundschau*). I *Frankfurter Allgemeine* menade man att det ännu återstår tvivelaktigheter angående eventuella ansökningar från Sverige och Finland och att det framför allt i Sverige råder oenigheter och en ”djupt rotad Nato-skepsis” hos delar av Socialdemokraterna. *Tagesspiegel* rapporterade i slutet av april att det svenska Vänsterpartiet fortfarande är emot att gå med i Nato, och att Socialdemokraterna vill klarlägga frågan om ett medlemskap innan riksdagsvalet i september. *Tagesschau* rapporterade i slutet av månaden att det förekommer flera rykten kring Sverige och Finlands ansökan till Nato och att inget beslut ännu är officiellt, men att mycket tyder på att ett beslut från både Finland och Sverige sannolikt kommer i maj.
- **De våldsamma upplopp som ägde rum i Sverige under påsken** skapade stor medial uppmärksamhet i Tyskland och flera artiklar publicerades av många stora nyhetskällor (t ex *Spiegel, Bild, Süddeutsche*). Majoriteten av rapporteringen är huvudsakligen redogörande

för händelseförloppen. Ett antal källor lyfter att Sveriges rikspolischef Anders Thornberg uttryckt att upploppen misstänks ha kopplingar till gängkriminella nätverk och visar på ”allvarliga symptom på ett stort problem i Sverige”. (*Tagesspiegel*, *Tagesschau*). En del artiklar lägger fokus på samhällsfrågor som aktualiserats efter händelserna. En artikel i *Bild*, som fått stor spridning, rapporterade att Magdalena Andersson i ett uttalande efter händelserna kommenterat hur man de senaste åren ”misslyckats med integrationen” i Sverige. I *Focus* publicerades en artikel med fokus på gängkriminalitet i Tyskland, där upploppen i Sverige skildras som ett avskräckande exempel på ”vart den misslyckade integrationspolitiken leder”. I *Welt* publicerades en artikel med titeln ”Sverige har tonat ner invandringsproblemen alltför länge”, och i *Frankfurter Allgemeine* skriver man att kravallerna sannolikt kommer väcka flera debattfrågor i Sverige: ”Vad gick fel med integrationen, varifrån kommer våldsbrotten?”.

- På temat **hälsa** har det rapporterats om utvecklingen kring coronapandemin i Sverige. Det rapporteras i ett par artiklar, som fått stor spridning, att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige (*Bild*, *Stuttgarter Nachrichten*). Ett par artiklar som också fått stor spridning hänvisar till en studie som publicerats i en vetenskaplig tidskrift, som man menar riktat skarp kritik mot den svenska pandemihanteringen där man prioriterat skyddet av ”Sveriges image” före skyddet av människoliv (*N-TV*, *Focus*). Ett par artiklar har även rapporterat att en tysk professor fått motta kritik efter att ha gjort en jämförelse mellan Sveriges pandemihantering och nazistläkaren Joseph Mengeles metoder. Jämförelsen gjordes som en reaktion på samma studie i *Nature* (*Bild*, *Berliner Zeitung*).
- På temat **kultur** har det bland annat rapporterats att Fotografiska planerar att öppna ett museum i Berlin 2023 (*Deutschlandfunk*) och kring ryktesspridningen om den påstådda separationen mellan prinsessan Viktoria och prins Daniel (*Abendblatt*, *Morgenpost*). Under temat **turism** har man bland annat skrivit om nya nattågsförbindelser mellan Stockholm och Hamburg (*Abendblatt*) och kring resmål i Dalarna (*Welt*) och på Åland (*Welt*).



# Frankrike

## Nyhetsrapporteringen i Frankrike

- Rapporteringen i Frankrike är betydligt mindre omfattande än i de flesta andra länder. Under april månad handlade nära hälften av rapporteringen om Sverige om de upplopp som skedde i flera städer i Sverige i samband med att ledaren för partiet Stram Kurs, den dansksvenske politikern Rasmus Paludan, demonstrerade och brände Koranen. Det andra temat som framträder tydligt i nyhetsrapporteringen handlar om ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato, som var i fokus i nästan 30 procent av rapporteringen. såväl artiklar om upploppen som om Sverige och Nato finns med bland periodens mest delade artiklar. Även om tonaliteten i rapporteringen om upploppen överlag är neutral, så ger den en bild av att Sverige har utmaningar när det gäller migration och integration. I rapporteringen om Nato framkommer att det skett en stor förändring i synen på ett svenskt Nato-medlemskap, något som ibland framställs som en ”revolution”.

Tre spår kan skönjas i rapporteringen om upploppen i Sverige.

- Det första spåret redogör för händelseutvecklingen och bakgrunden. De franska medierna rapporterar om upploppen, som uppges ha ägt rum på grund av den dansk-svenske företrädaren för Stram Kurs, Rasmus Paludans, planerade manifestationer och koranbrändningar. *Le Figaro* rapporterar om den motdemonstration som resulterade i upplopp i Linköping och flera medier rapporterar om efterföljande upplopp i andra städer, där flera poliser skadades (*Le Figaro*, *RTL*, *France Info* och *Le Parisien*). I samband med detta återges statsminister Magdalena Anderssons fördömande av attackerna mot polisen och att hon sagt att det är en del av svensk demokrati att människor får uttrycka sina åsikter (*Le Figaro*).
- I det andra spåret rapporteras om reaktionerna i Sverige och internationellt. *L'Express* tar upp att Irak har kallat upp Sveriges chargé d'affaires. Det framgår av rapporteringen att det anses kränkande och provokativt för muslimer att Sverige tillåter extremhögern att bränna Koranen och att det kommer att få allvarliga konsekvenser på Sveriges relationer med muslimer både i Sverige och i Europa (t ex *L'Express* och *Le Figaro*) Det tas också upp det har väckts en debatt kring yttrandefrihet väckts som en följd av händelserna.
- Ett tredje spår handlar om hur händelserna kan ses mot bakgrund av samhällsutvecklingen i Sverige. *France 24* och *L'Express* rapporterar om den svenska polisens teori om att polisen var motdemonstranternas mål liksom att brottsligheten kan vara relaterad till den narkotikahandel som förekommer i Sverige (*Le Figaro*). Det tas upp att har utmaningar med gängkriminalitet. Rikspolischef Anders Thornberg citeras kring att det som hände i samband med upploppen var något helt nytt. *Le Point* rapporterar om Rasmus Paludan som uppges vilja bekämpa islam i Sverige, som han anser har en slapphänt invandringspolitik och *Le Figaro* rapporterar också om de förslag som statsminister Magdalena Anderssons lagt fram för att bekämpa kriminalitet. Det framstår i rapporteringen som att Magdalena Anderssons erkänner att integrationspolitiken inte fungerat.

Rapporteringen om Sverige och Nato handlar bl.a. om de politiska partiernas ställningstagande, den svenska opinionen kring ett svenskt medlemskap i Nato samt uttalanden från både representanter för Nato och för Ryssland avseende ett eventuellt svenskt (och även finskt) medlemskap.

- I *Le Monde* rapporteras om att debatten rörande ett eventuellt Natomedlemskap tagit fart i Sverige och Finland. Flera svenska partier uppges traditionellt ha varit mot medlemskap i Nato, vilket nu håller på att ändras genom att Sverigedemokraterna är positivt inställda. Det rapporteras också om att Socialdemokraterna har aviserat en diskussion rörande säkerhetspolitik inom partiet och att ett beslut kommer innan sommaren. Det framgår att Moderaterna vill se en anslutning "så snabbt som möjligt" och har öppnat för att förbereda Sveriges kandidatur tillsammans med de finska Moderaterna för att stöda en samtidig kandidatur.
- Flera medier rapporterar om opinionen till Nato, däribland *Le Figaro*, *France Info* och *RTL* rapporterar att medan opinionen i Finland radikalt har förändrats har det även skett en tydlig förändring i Sverige, som har varit militärt alliansfritt och neutralt i 200 år, genom att hälften av befolkningen är för en anslutning till Nato och mindre än 30 procent är emot. Där framställs även att detta är ett politiskt misslyckande för Rysslands president Vladimir Putin, som har hotat både Finland och Sverige med "allvarliga militära och politiska konsekvenser".
- I både *Le Parisien* och *Le Figaro* rapporteras om Rysslands hot om säkerhetskonsekvenser för både Sverige, Finland och Europa, om de skulle bli Nato-medlemmar medan *Le Figaro* återger en presskonferens med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg som uttrycker att Sverige och Finland är "varmt välkomna" om de skulle vilja ansluta sig till Nato.

# Ryssland

## Nyhetsrapporteringen i ryskspråkiga medier

- Under april var nyhetsrapporteringen om Sverige omfattande i ryskspråkiga medier och nästan all rapportering berörde Sveriges agerande och hållning med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Frågan om ett eventuellt Natomedlemskap för Sverige var den allra mest framträdande. Den stod i fokus i drygt 70 procent av rapporteringen, vilket motsvarar cirka 250 artiklar. En mindre del av rapporteringen, ungefär fem procent, handlade om att Sverige respektive Ryssland den senaste tiden har utvisat diplomater. Händelserna sätts i en europeisk kontext och rapporteringen tar upp att flera länder utvisar ryska diplomater och vice versa. Utrikesminister Ann Linde citeras kring Sveriges hållning och även Sveriges ambassadör Malena Mård omnämns. Rapporteringens tonalitet är neutral till negativ. En del ryska medier tar upp att svenska företag, däribland SKF, SEB, Tele2 och Ericsson, avslutar sin verksamhet i Ryssland. Tonaliteten kring detta är övervägande neutral. I övrigt förekommer viss rapportering om bl.a. Rysslands kränkning av svenskt luftrum i slutet av april och Sveriges stöd till Ukraina i form av ammunition.

De delar av rapporteringen om Sveriges eventuella medlemskap i Nato som är av nyhetskaraktär har följande huvuddrag:

- Sverige uppges planera att ansöka om medlemskap i Nato inom kort, troligen redan i sommar. En artikel från brittiska *The Times*, om att både Sverige och Finland har för avsikt att ansöka om medlemskap inom kort, får stor spridning och tas upp i ett femtontal ryska medier (t ex *Lenta*, *RBC*). Flera medier, däribland *Komsomolskaja Pravda*, tar upp tidigare uttalanden från svenskt håll, från statssekreterare Karin Wallensteen som sagt att Sverige inte planerar att gå med i Nato och från statsminister Magdalena Andersson (*Life* och *AiF*), om att ett svenskt Nato-medlemskap skulle destabilisera situationen i regionen. *Izvestia* hänvisar till den ryske ambassadören Viktor Tatarintsevs tidigare uttalande om att de rysk-svenska relationerna är som "fullständigt nedfrysta sedan 2014".
- Möten mellan nordiska regeringschefer brukar inte få något större utrymme i ryska medier, men under april rapporterar ett flertal medier om statsminister Magdalena Anderssons och statsminister Sanna Marins möte i mitten av april i Stockholm, då Natofrågan var i fokus. Tonaliteten i rapporteringen var övervägande neutral.
- Flera medier uppmärksammar att Sverige har riksdagsval under året och tar upp inrikespolitiska aspekter. Det framgår att Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vill att Sverige ska genomföra en folkomröstning om Natofrågan och att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är positiv till Nato. *Izvestia* valde redan tidigt i april att lyfta vad som uppges vara "avsaknaden av en folkomröstning", och *Izvestia* tar senare upp att Regeringens presstjänst informerat om att någon folkomröstning inte planeras – något som snabbt sprids i flera andra ryska medier. Frågan om en folkomröstning tas återigen upp i slutet av månaden, när Magdalena Andersson tillbakavisar förslaget i en intervju med Sveriges Radio, vilket plockas upp av flera ryska medier, t ex *Rossijskaja Gazeta*.

- Ett flertal medier tar upp att det finns ett ökande stöd för Natomedlemskap bland den svenska allmänheten, t ex *Gazeta. Moskovsky Komsomolets* hänvisar till en aktuell undersökning från Novus.
- Ryska officiella företrädare citeras återkommande i rapporteringen om Sverige och Nato. Det gäller under april särskilt den tidigare presidenten Dmitrij Medvedev, som uttrycker hopp om att Sverige och Finland inte ska bli medlemmar, eftersom länderna då för Ryssland per automatik blir "officiellt registrerade motståndare" (t ex *NTV*). Även bl.a. Kremles pressekreterare Dmitrij Peskov uttalar sig kritiskt om Sverige och Finlands eventuella Nato-anslutning och uppger att det finns en aktuell instruktion från president Putin att stärka Rysslands västra flank, mot bakgrund av att Natos militära kapacitet byggs upp i närområdet (t ex *Izvestia*). Efter Sanna Marins besök i Sverige ges utrymme åt varningar från UD-taleskvinna Maria Zakharova, för "negativa konsekvenser för stabilitet i Norden". Det tas också upp att Zacharovs säger att Sverige och Finland som följd av ett Natomedlemskap skulle "delvis förlora suveränitet" (t ex *Komsomolskaja Pravda*). Några dagar senare lägger hon till: "Vi har varnat dem så gott vi kunde, både offentligt och genom bilaterala kanaler. De vet om det, så det finns inget att bli förvånad över. De blev informerade om allt: vart det skulle kunna leda." (t ex *Kommersant*)
- *InoSMI* och *InoTV* översatte under månaden bl.a. den före detta amerikanske presidentkandidaten Patrick Buchanans kolumn i *The American Conservatives: Nordics, Nato, and Entangling Alliances - The American Conservative: "Sweden has been neutral since the Napoleonic wars of the early 19th century"* (via *InoSMI*, citerat av flera medier). Enligt artikelförfattaren ligger ett svenskt Nato-inträde inte i USA:s intresse. På samma linje översattes journalisten Jenny Nordbergs artikel "*Svensk Nato-ansökan kan bli bråk i amerikanska senaten*" i SvD av *RT/InoTV*. Även bl.a. en artikel från *The Spectators*, i vilken argumenteras för att de nordiska grannländerna håller på att förlora sin suveränitet översätts för ryska läsare (*InoSMI*)
- Några medier uppger att den allmänna opinionen i Turkiet respektive Kina är kritiska till Sveriges och Finlands närmande till Nato, genom att hänvisa till enstaka källor i länderna. (*Gazeta, RIA, RIA, Life*)

Utöver nyhetsrapportering av främst återrapporterande karaktär förekommer flera analytiska texter om Sverige och Nato. Det förekommer såväl kritiska som mer neutrala analyser.

- *Gazeta* skriver att Finland och Sverige kommer betala ett högt pris vid ett eventuellt medlemskap i Nato – medan Ryssland kommer behöva svara och förstärka sitt försvar. *Vedomosti* understryker att ett svenskt och finskt Nato-inträde skulle få mycket dåliga militärpolitiska konsekvenser, både för de nordiska länderna och för Ryssland. Budskapet kännetecknar den analys som ryska medier gör baserat på hotfulla uttalanden från officiella ryska företrädare. Ryska medier lyfter också gärna förändringar i Sveriges hållning och tidigare uttalanden från statminister Magdalena Andersson om att alliansfriheten har tjänat Sverige väl finns med i texten. *Moskovsky Komsomolets* uppger i en liknande text att Sverige och Finland de facto kommer förlora suveränitet och bli beroende av USA. Sverige och Finland beskrivs dock som "fredliga med ganska små arméer" och det lyfts att Sverige har varit helt neutralt i 200 år.
- *Tsargrad* uppger i artikeln "Rysk roulette: Sverige eller Finland – vem kommer ryska Caliber-missilen nå först?" att osjälvständiga Sverige och Finland agerar dumt och omoget under tryck från USA. Länderna uppges inte ha något val, deras neutralitet uppges de facto

ha varit en fiktion och det anses börja bli dags för Ryssland att svara. "Helt klart har USA, som länge uppvaktat Sverige och Finland, drivit in dem i Nato genom att tala om det "ryska hotet". De (USA) har bara väntat på en möjlighet att sparka in dessa två länder i sitt Nato-bås". *TV-Zvezda* är inne på samma linje: "Lärdomarna från de rysk-svenska krigerna och de skelett som fortfarande ligger vid Poltava har inte lärt moderna svenska politiker återhållsamhet. Väckande trist." *NTV* presenterar Finland och Sverige som osjälvständiga, fullständigt manipulerade av sina "europeiska kompisar".

- Medan de analyser som bygger på uttalanden från ryska officiella företrädare, som t ex politiker, förmedlar ett hot från Ryssland mot Sverige vid ett Natomedlemskap, förekommer att journalister gör mer återhållsamma analyser, som tar upp både för- och nackdelar. Ibland uppges Sverige och Finland som Natomedlemmar inte utgöra någon fara för Ryssland (t ex *Moskovsky Komsomolets* och *Moskovsky Komsomolets*). Bl.a. *RBC* sätter fokus på Finland och förklarar att redan EU-medlemskapet per definition omöjliggjort en fullständig neutralitet. *Lenta* fortsätter på ungefär samma linje och tar upp även Sverige. Detta skulle möjligen kunna tolkas som en slags acceptans för att Finland och Sverige närmar sig Nato.

Exempel på områden som i mindre utsträckning tas upp i rapporteringen:

- Det rapporteras i några medier om att Danmark och Sverige återstartar viseringen för turister och andra resenärer från Ryssland, t ex *Kommersant* och *Forbes*. Ett flertal medier, däribland *Tsargrad*, hänvisar till komplikationer som ryska turister upplever på grund av västerländska sanktioner.
- Ryska medier brukar återkommande uppge att Sverige och väst är russofobiska. Under månaden tolkas det faktum att en stödkonsert för Ukraina, då gruppen Södra bergens Balalajkor skulle uppträda, ställdes in som en länk i en kedja av russofobiska steg i Europa (t ex *Izvestia*).
- De våldsamma upploppen i samband med den dansk-svenske politikern Rasmus Paludans planerade demonstrationer och Koranbrännningar i Sverige under påsken tas upp i en mindre del av rapporteringen, cirka 5 procent. Rapporteringen präglas överlag av en relativt neutral och saklig ton. *Kommersant* kopplar situationen till det kommande riksdagsvalet i Sverige, medan *MK* uppger att hela den muslimska världen protesterar. *Vesti* skriver bl.a. att Sverige inte är som förut och uppger att landet är överväldigat av anti-muslimska protester.
- Alla de mest delade publiceringarna under april kommer från internationella medier eller ryska medier som verkar utanför Ryssland, däribland Current Time, Svoboda och Meduza. Samma mönster har funnits även under tidigare månader. Den mest delade artikeln under april var *Current Times* artikel "Putin är en strategisk förlorare": Statsvetaren Dmitrij Oreshkin om Sverige och Finlands eventuella inträde i Nato". Flera av de mest delade artiklarna tar upp Nato, Ukraina och de aktuella sanktionerna.

Nyhetsrapporteringen i engelskspråkiga ryska medier

- Nästan tre fjärdedelar av den ryskengelska rapporteringen om Sverige handlade antingen om Sveriges eventuella medlemskap i Nato eller om de våldsamma upplopp som ägde rum i samband med den dansksvenska politikern Rasmus Paludans planerade demonstrationer

och Koranbränningar under påsken. Mest utrymme i rapporteringen fick frågan om ett eventuellt medlemskap i Nato, som var i fokus i ungefär hälften av all rapportering om Sverige. Rapporteringen bedöms överlag ha en negativ tonalitet och vara vinklad.

- I rapporteringen om Sverige och Nato är det övergripande budskapet att Sverige närmar sig Nato, vilket Ryssland anser måste få konsekvenser. Inställningen till ett svenskt medlemskap uppges ha svängt bland politiker och allmänheten i Sverige och i mitten av april refererar *Sputnik* till en artikel i Svenska Dagbladet, enligt vilken Socialdemokraterna har bestämt sig för att Sverige ska gå med i Nato. Rapporteringen tar även upp att Nato välkomnar både Sverige och Finland som medlemmar och att det finns Nato-länder som har för avsikt att ge säkerhetsgarantier (*Russia Today*). Det framgår av rapporteringen att Sverige anser att Rysslands invasion av Ukraina förändrade hela det säkerhetspolitiska landskapet, t ex i *Russia Today*, men [tidningen](#) uppger även att Nato underminerar Rysslands säkerhet och skriver att ett svenskt medlemskap skulle kunna skapa mer risk för konflikt med Ryssland, istället för mindre. Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova och före detta presidenten Dmitrii Medvedev citeras i flera artiklar kring bl.a. de åtgärder Ryssland skulle anse sig behöva vidta vid ett svenskt Nato-medlemskap, som att förstärka Rysslands närvaro vid gränserna. Även Kremls pressekreterare Dmitrii Peskov uttalar sig kring att ett svenskt medlemskap skulle föranleda en rad åtgärder från rysk sida (*The Moscow Times*). Ryska officiella företrädare talar även övergripande om vad som uppges bli negativa konsekvenser för fred och säkerhet i norra Europa vid ett eventuellt medlemskap och Zacharova citeras kring bl.a. att medlemskap i Nato inte skulle bidra till att stärka Finlands och Sveriges nationella säkerhet eller internationella anseende. Att Sverige är under stark påverkan från USA är liksom under tidigare månader ett återkommande budskap i rapporteringen och Zacharova citeras kring vad som anses vara Sveriges och Finlands osjälvständighet gentemot USA och Nato: ”the EU member states, including its non-aligned countries, gradually turned into an instrument obediently following the destructive policies of the United States and NATO” (*Sputnik*). Samtidigt uppges Moskva i rapporteringen förneka anklagelser om att Ryssland skulle utgöra ett hot. Detta menar Zacharova är att uppfatta som propaganda och provokationer från väst (*Russia Today*).
- Den fjärdedel av rapporteringen som behandlar upploppen runt påsk är stundtals redogörande för händelserna, men lyfter även bl.a. in kritiska röster från privatpersoner, som uppges att de aldrig har sett något liknande i Sverige (*Russia Today* och *Sputnik*). Det framgår att rikspolischefen Anders Thornberg också sagt att han aldrig sett något liknande i Sverige och att kriminella gäng kan ha varit inblandade (*Russia Today*). Det lyfts även att justitieminister Morgan Johansson efterlyser krafttag (*Sputnik*) och det uppges i rapporteringen att den muslimska världen har reagerat mycket negativt och att terrorhotet kan öka i Sverige (*Sputnik* och *Sputnik*). Den holländska opinionsbildaren, programledaren och tidigare politikern Eva Vlaardingerbroek citeras i en kritisk artikel kring att våldet är en direkt konsekvens av en slapphänt migrationspolitik. Vlaardingerbroek menar att polisen har tappat i stort sett all kontroll i ett antal områden i Sverige och att det ofta förekommer upplopp i Sverige (*Sputnik*). Vad som onämns som ”the massive Muslim Easter unrest” uppges ha skapat en debatt om vad som ska göras härnäst i Sverige och det

---

lyfts i flera artiklar hur många invandrare Sverige har. Det lyfts att Sverigedemokraterna uppges vilja se utvisningar av vissa invandrare (*Sputnik*)

- Ett par artiklar behandlar russofobi i Sverige, som inte är något nytt ämne i rapporteringen. Under april rapporteras bl.a. om att en journalist inte fått fortsätta sitt uppdrag på tidningen ETC, efter att hon i en artikel bl.a. anklagade tidningen Kyiv Independent för att ha nazistiska kopplingar. *Sputnik* menar att ett stort antal vänsterorienterade journalister och opinionsbildare har anklagat Kajsa Ekis Ekman för att sprida ryska lögner och propaganda och uppger i slutet av sin artikel att neo-nazismen efter Euromajdan har blivit en del av Ukrainas politiska system. I en annan artikel uppges de anti-ryska stämningar som förstärkts efter Rysslands invasion av Ukraina ibland ta sig komiska uttryck. Att ett svenskt band som spelar på balalajkor stoppades från att genomföra en stödkonsert för Ukraina tas upp som ett exempel. I samma artikel nämns Arlas beslut att byta förpackning på Kefir (*Sputnik*).

## Bilaga. Metod och förteckning över källor per språk/land

I rapporten analyseras innehållet i nyhetsrapporteringen om Sverige under en given månad, i sex länder. För analysen har ett urval av stora och betydelsefulla nyhetsmedier i respektive land gjorts (se nedan). För dem inkluderas samtliga artiklar som publicerats under månaden och innehåller något av sökorden Sverige, svenska, svensk, Stockholm, Göteborg och Malmö i rubrik eller ingress. För att komplettera analysen inkluderas också de mest delade publiceringarna som innehåller något av sökorden i respektive land, oavsett i vilket medium de publicerats. Bland de mest delade artiklarna kan även exempelvis icke etablerade medier, t ex bloggar, förekomma.

För att identifiera framträdande ämnen av relevans i rapporteringen kategoriseras artiklarna i förutbestämda teman. Därefter görs ett manuellt urval av artiklar utifrån deras relevans för kommunikation om Sverige och Sverigefrämjande. Baserat på det slutliga urvalet av artiklar görs en innehållsanalys genom manuell läsning och kategorisering av huruvida Sverige står i fokus för artikeln och tonalitet. Även mindre teman eller händelser kan komma att lyftas till landssammanfattningarna om de av olika skäl bedöms som relevanta ur ett kommunikations- eller främjandeperspektiv. Sådana skäl kan exempelvis vara att händelsen är nära kopplad till Sveriges förtroende utomlands och/eller att tonaliteten är tydligt negativ eller positiv.

### Engelska – USA

nytimes.com washingtonpost.com wsj.com forbes.com houstonchronicle.com usatoday.com  
chicagotribune.com nypost.com newsday.com bostonglobe.com seattletimes.com denverpost.com  
nydailynews.com dallasnews.com tampabay.com sfchronicle.com ft.com bloomberg.com  
foreignpolicy.com cnn.com foxnews.com msnbc.com politico.com axios.com time.com  
apnews.com thehill.com npr.org latimes.com

### Engelska – Storbritannien

thesun.co.uk dailymail.co.uk thetimes.co.uk mirror.co.uk telegraph.co.uk independent.co.uk  
inews.co.uk birminghammail.co.uk manchestereveningnews.co.uk heraldscotland.com  
scotsman.com irishtimes.com independent.ie metro.co.uk metro.news standard.co.uk express.co.uk  
bbc.co.uk economist.com news.sky.com spectator.co.uk theguardian.com

### Ryska

tass.ru rg.ru iz.ru kp.ru inosmi.ru aif.ru mn.ru kommersant.ru ng.ru novayagazeta.ru vedomosti.ru  
rbc.ru interfax.ru rt.ru meduza.io mk.ru gazeta.pravda.ru gazeta.ru lenta.ru newizv.ru ria.ru life.ru  
fan.ru vesti.ru pravda.ru ren.tv tvrain.ru ntv.ru 1tv.ru tvzvezda.ru, echo.msk.ru, forbes.ru,  
russian.rt.com, openmedia.io, mbk-news.appspot.com, anews.com, zona.media, znak.com,  
tsargrad.tv

### Ryska (engelskspråkiga medier)

sputniknews.com RT.com tass.com



**Franska**

lemonde.fr lefigaro.fr lepoint.fr lepress.fr liberation.fr leparisien.fr nouvelobs.fr france24.com  
franceinfo.fr lci.fr afp.com, rtl.fr

**Tyska**

bild.de zeit.de fr.de sueddeutsche.de taz.de faz.net welt.de tagesschau.de stern.de huffingtonpost.de  
rp-online.de express.de n24.de bz-berlin.de mopo.de heute.de morgenpost.de berliner-zeitung.de  
spiegel.de tagesspiegel.de abendblatt.de focus.de deutschlandfunk.de rbb24.de dw.com

**Norska**

vg.no nrk.no dagbladet.no tv2.no nettavisen.no aftenposten.no abcnyheter.no dagsavisen.no e24.no  
morgenbladet.no

**Danska**

jyllands-posten.dk berlingske.dk politiken.dk ekstrabladet.dk information.dk bt.dk cphpost.dk dr.dk  
tv2.dk borsen.dk